



Nyt fra ASSISI-KREDSSEN

Juni 2016

nr. 90



INDHOLD:

ASSISI-KREDS DATOER

Bladet fremover	<i>side 3</i>
Efterårsmøde	<i>side 4</i>
Løgumkloster-weekend	<i>side 5</i>
Formandens beretning	<i>side 7</i>
Referat - generalforsamling	<i>side 8</i>
Om forårsrejsen	<i>side 9</i>
Formandsskifte	<i>side 14</i>
Fra den nye formand	<i>Side 15</i>
Bog anmeldelse	<i>side 17</i>
Efter de himmelske dage	<i>side 18</i>
Bestyrelsen	<i>bagsiden</i> <i>bagsiden</i>

- 16.-18. september
Weekendtur til Løgumkloster
- 30. september-8. oktober
Assisi-rejse
(kun et par ledige pladser)
(henv. til Susanne Gram Larsen)
- 26. november (ændret dato)
Efterårsmøde
Biskop Karsten Nissen om
Reformationsjubilæet
- 25. februar 2017
Årsmøde i Eliaskirken
- 26. maj-3. juni 2017
Rejse til Assisi
(henv. til Gunnar Bach Pedersen)



Skylder du kontingent?

Der er 86 medlemmer,
som endnu ikke har betalt for 2016.

Er du en af dem, så vær venlig at betale!

Forsidebilledet: Erik Strid: Monte Frumentario, Assisi (akvarel 2016)

Hvordan vil du have bladet fremover?



Assisi-Kredsen har to gange måttet forhøje kontingentet, og hovedårsagen er stigende udgifter til vores blad og ikke mindst til porto.

Og på trods af højere kontingent har vi sidste år og i år skåret antallet ned fra fire til tre årlige numre.

Indtrykket er, at medlemmerne er glade for vores medlemsblad, men spørgsmålet er, om der er mange medlemmer, der ville være tilfredse med at modtage bladet på nettet.

Derfor foretager vi denne meningsmåling (det er så moderne i vore dage).

Vi beder medlemmerne om at tage stilling til om de fremtiden vil stille sig tilfreds med en udgave udsendt pr e-mail, eller om de insisterer på at få det som et trykt blad. (NB! Hvis resultatet bliver e-mail-udgaven, vil medlemmer uden computer eller internetadgang også i fremtiden kunne få tilsendt bladet på papir!)

Svar på en af følgende måder:

1. Send en mail til gbp@assisi-kredsen.dk med et af følgende svar i emnefeltet
Dit navn + Assisi - e-mail-blad - din e-mail-adresse
Dit navn + Assisi - trykt blad
Dit navn + Assisi - trykt blad - har ikke PC
2. Eller send i stedet en sms til 23608270 med en af ovenstående beskeder.
3. Eller afkryds følgende kupon og send den til:
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv., 2635 Ishøj

Jeg ønsker fremover at modtage Nyt fra Assisi-Kredsen:

Som vedhæftet fil til e-mail

Som trykt blad

Som trykt blad - jeg har ikke mulighed for at modtage det pr. Internet

Navn: _____

Mail-adresse: _____

Efterårsmøde

26. november 2016 i Enghave Kirke

I 2017 er det fem hundrede år siden, Luther slog sine teser mod afladen op på kirke-døren i Wittenberg, og dermed begyndte reformationen. Det var et nødvendigt opgør med et kirkeligt misbrug. Men det førte også kirkesplittelse, og først for ca. 100 år siden begyndte man så småt i det, der blev til den økumeniske bevægelse at arbejde for forsoning mellem de splittede kirker.

I anledning af reformationsjubilæet bliver taleren ved efterårsmødet biskop Karsten Nissen, som er formand for jubilæumskomiteen.

Efterårsmødet afholdes i Enghave Kirke,

Program:

kl. 11 - Gudstjeneste

kl. 12 - Frokost

kl. ca. 13.30 Foredrag ved biskop Karsten Nissen: Reformationsjubilæet 2017

Kaffebord (der bliver lejlighed til at købe kort, bøger m.m.)

Efterårsmødet slutter senest kl. 16

Mødeafgiften er 150 kr, som også omfatter frokost og kaffe.



Weekendtur til Løgumkloster

16. - 18. september 2016



Afgang fra Enghave fredag d. 16. september kl 9.00.

Undervejs spiser vi medbragt frokost - vi medbringer drikkevarer.

Efter ankomst til Løgumkloster, hvor vi indkvarteres på refugiet, eftermiddagskaffe og byrundtur.

Om aftenen efter middag og aftensang foredrag ved Jens Kr. Krarup om:

Den danske klosterrute.

Om lørdagen heldagstur, hvor vi besøger Historiecenter Dybbøl, Sønderborg Slot og Ulkebøl Kirke.

Søndag deltager vi i højmesseri i Løgumkloster Kirke.

Efter frokost på refugiet kører vi mod København.

Vi slutter turen med at spise pizza i Enghave Kirke

Pris kr 2.800 på dobbeltværelse og 3.200 på enkeltværelse.

TILMELDING

Sendes til: Marianne Plum, Teglværksgade 3, 1.th, 2100 København Ø
(du kan også tilmelde dig pr mail (plum@assisi-kredsen.dk) eller tlf (2028 2503))

Navn _____

Adresse _____

Tlf _____ Mail _____

Enkeltværelse () Dobbeltværelse ()

Særlige hensyn:



Altartavlen i Ulkebøl Kirke, hvor der på sidefløjene er billeder af Antonius og Frans.

Assisi-Kredsens årsmøde og generalforsamling lørdag den 19. februar 2016 i Eliaskirken.

Årsberetning for året 2015

Sidste årsmøde den 21. februar 2015 blev afholdt i Enghave Kirke. Efter gudstjenesten afholdt vi en kort ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste formål var en mindre ændring i vores vedtægt. Ændringen blev enstemmig vedtaget. Derpå frokost, og efter frokosten holdt vi ordinær generalforsamling.

Foredraget på årsmødet var ved Prof. emer. Theodor Jørgensen med titlen 'Hvad vil det sige at være evangelisk-luthersk i dag?' - et meget lærd og interessant foredrag.

Vi har som vanligt arrangeret to rejser til Assisi i 2015, forårsrejsen 1.-9. maj under ledelse af Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum. Efterårsrejsen 2.-10. oktober under ledelse af Susanne Gram Larsen og Frederik Hjerrild. Et referat fra en deltager har kunnet læses i vort blad, Nyt fra Assisi-Kredsen. En planlagt efterårstur blev aflyst, da der var for få tilmeldinger.

Vort efterårsmøde var meget vellykket med foredrag af Lisbeth Smedegaard Andersen om 'Guds moder og himlens veninde'. Foredraget var ledsaget af en omfattende samling teologiske og kunstneriske billeder, hvoraf vi Assisi-rejsende kunne genkende en del.

Jeg vil også takke bestyrelsens medlemmer for deres gode med- og samarbejde, og en særlig tak til redaktørerne af vores blad, Marianne Plum og Gunnar Bach Pedersen. Desuden sørger Gunnar Bach Pedersen for opdateringen af Assisi-Kredsens hjemmeside på nettet, lige som han og Susanne Gram Larsen passer vores facebook-adresse med for øjeblikket 58 venner. Jeg vil også takke vores nye kasserer Marianne Plum Hansson for arbejdet med regnskabet, samt vores revisor Jan Nielsen.

Og så vil jeg takke jer og dem, der sørger for spisning og kaffe til alles fornøjelse.

Til slut en tak til alle tilstedeværende medlemmer, og velkommen til de nye som er med for første gang – samt en hilsen til alle øvrige medlemmer, som får hilsenen gennem bladet.

Fred og alt godt,
Frederik Hjerrild

Assisi-Kredsen har p.t. godt 325 medlemmer.
Kollekten til Folkekirkens Nødhjælps fasteindsamling indbragte 710 kr.



21. februar 2016 / mp

Generalforsamling 2016 i Assisi-Kredsen, Eliaskirken, 20. februar 2016

Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2016. Dagsorden var udsendt i "Nyt fra Assisi-Kredsen" nr. 89.

Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Jan Erik Nielsen valgt med akklamation. Jan Erik Nielsen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden.

Ad. 2. Jan Erik Nielsen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Beretningen bringes i kommende nr. af "Nyt fra Assisi-Kredsen".

Ad. 3. Regnskabet (bragt i "Nyt fra Assisi-Kredsen" nr. 89) blev gennemgået af Marianne Plum Hansson. Der var herefter tid til spørgsmål til kasserer og regnskab. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Budget 2016 (nyt iflg. Vedtægter fra 2015) blev omdelt og gennemgået af kassereren. Budget blev godkendt med akklamation.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse (fra 2017) til 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. for par.

Dette forslag blev vedtaget med akklamation.

Ad. 4. På valg i år er Marianne Plum, Blanka Langsted og Gert Ryom-Hansen. Marianne Plum og Gert Ryom-Hansen er villige til genvalg. Blanka Langsted ønsker ikke genvalg.

Marianne Plum og Gert Ryom-Hansen valgt med akklamation.

Bestyrelsen indstiller Susanne Gram Larsen til den ledige plads.

Susanne Gram Larsen valgt med akklamation.

Ad. 5. Valg af suppleant. Bestyrelsen indstiller Finn Günther som ny suppleant. Finn Günther valgt med akklamation.

Ad. 6. Valg af revisor. Jan Erik Nielsen var villig til genvalg. Jan Erik Nielsen blev genvalgt med akklamation.

Valg af revisorsuppleant. Preben Nielsen ønsker ikke genvalg.

Aase Rønkilde valgt med akklamation.

Ad. 7. Der var indkommet forslag til evt. portobesparelse.

Forslaget var, at "Nyt fra Assisi-Kredsen" kunne udsendes elektronisk til de, der måtte ønske det.

Der var en god debat om emnet. Gunnar Bach Pedersen skitserede forskellige løs-

Rejse til Assisi og Padova

Maj 2016

Rejseberetning ved Marianne Plum



Assisi i sigte

For mig er denne rejse nok speciel. Jeg lod mig jo pensionere sidste år som rejseleder på forårsrejsen. En ny rejseleder blev fundet, min søn, Michael, sagde ja til prøve kræfter med jobbet, så bliver spændende. Jeg er spændt!

Vi ankom til Assisi fredag sidst på dagen. .. en smule forsinkede. Men vejret var med fin sol - som bestilt til os. Leonello, vores chauffør, fortalte, at nu så det ud,



ningsmodeller.

I næste nr. af "Nyt fra Assisi-Kredsen" vil der blive bragt oplysninger om mulighederne og redaktionen vil bede om tilbagemelding fra medlemmerne om hvilken form, de måtte ønske fremover.

Ad. 8. Eventuelt. Bente Marie Braarud orienterede om "Kvindernes Internationale Bededag" fredag d. 4. marts, som bl.a. bliver afholdt i Enghave Kirke.


Jan Erik Nielsen
Dirigent


Frederik Hjerrild
Formand

Marianne Plum
Referent



Søndag aften på ristorante Metastasio

som om foråret var kommet til Assisi, så det, kunne vi jo håbe på, var rigtigt.

Michael udleverede nøgler, og vi kunne lige nå op med bagagen ind aftensmaden. Om aftenen gik vi op på torvet og ”smagte” på Assisi. Jo, vi var i Assisi!

Morgensangen i denne uge var bygget op over Giotto's billeder fra Capella degli Scrovegni i Padova, som vi skal besøge i slutningen af ugen.

Lørdag formiddag gik turen ned til St. Francesco, hvor broder Theodor ventede os til den traditionelle rundvisning rundt i kirken. På vej ned til kirken måtte vi gennem sikkerhedskontrol - militær og politisk - uhyggeligt, at det er nødvendigt p.gr. af terror frygt.

Eftermiddagens byrundtur gik til øvre Assisi: Chiesa Nuova og videre til Santa Chiara. Videre opad til byens domkirke, San Rufino. Gunnar fortalte, Michael holdt styr på tropperne - og jeg nød bare at være med som rejsedeltager og hygge lidt med min svigerdatter, Marianne og de andre rejsefæller.

I aften var det ”terrassevej”, dvs. dørene var – ligesom om morgenen - åbne hos Gunnar og mig. Mange kom, vi snakkede, hyggede, drak vin. Gunnar læste, traditionen tro, historie fra Fioretti, i aften om Bernardo di Quintavalle, vist den første, der sluttede sig til Frans.

Søndagen begyndte med gudstjeneste i søstrenes kirke. Det var Trinitatis søndag, så det var en festgudstjeneste. Om for-

middagen kunne man gå til gudstjeneste / messe rundt i byens kirker.

Vejret bliver bedre og bedre dag for dag. Pragtfuldt!

Om aftenen skulle vi til San Francesco til koncert med Københavns Drengkor, hvor Blanka Langsteds barnebarn sang med. Super flot koncert. Det kor kan vi godt være stolte af. Aften sluttede med den traditionelle middag på restaurant Metastasio, super lækker.

Mandag var det San Damianos tur til at få besøg af os. De fleste nød gå-turen i det flotte vejr, mens enkelte kørte derned. Igen i dag var det skønt, at jeg bare kunne nyde og være i stilhed i klostergården!

Der var lovet skybrud i dag, så vi var spændte på ”bjergturen” til eftermiddag.

Eremo delle Carceri, oppe på Subasio-bjerget, blev nået i tørvejr. Carceri er jo

altid spændende at besøge. Holder stenegen (fra Frans’ tid)? Og det er nu altid noget helt særligt at stå og synge ”Dejlig er jorden” ude ved skovalteret.

Vejret holdt, men det begyndte at regne temmelig kraftigt, da vi kørte op over Subasio-bjerget. Det regnede, haglede osv., så ingen kom ud oppe på bjerget, og der var intet at se. Vi kravlede nedad til Spello, besøgte St. Maria Maggiore med kapellet med de imponerende fresker af Pinturicchio med Maria bebudelse, Jesu fødsel og Jesus som 12-årig i Templet. Det regnede stadig meget voldsomt, da vi skulle fra Spello igen.

Fra Spello gik turen til Rivotorto, som var det første sted, Frans og hans brødre boede. I kirken er der rekonstruktion af de hytter, de boede i.

Til aften var der festaften med søstrene. Lidt tidligt på ugen, men sådan blev det,





Dans efter søstrenes anvisninger!

for at kabalen kunne gå op for begge parter.

Det blev mig, der holdt den lille tale til søstrene og holdet (på italiensk)... nu var jeg jo "bare" deltager. Jeg var noget nervøs, men fik ros bagefter, dejligt.

Formiddagsturen, tirsdag, var til fods - for de fleste - til Porziuncola, Santa Maria degli Angeli. Andre tog bussen. Også ved Santa Maria var der sikkerhedskontrol og militær på grund af frygten for terror. De fleste var med bus tilbage til Assisi.

Om eftermiddagen var vi på Cittadella Christiana og så den permanente kunstudstilling "Jesus som håndværker". Det var dejligt at være der igen, snart længe siden, jeg havde været der. Signora Anna fortalte fængslende om udstillingen.

Efter morgenmad og morgensang om onsdagen gik turen til fods til Johannes Jørgensens hus. Jeg måtte desværre blive hjemme. Ville gerne have været med til Rocca Maggiore (la Rocca), hvor Michael havde rundvisning udenfor og inde i borgen. (De andre fortalte, at han havde gjort det rigtig flot og inspirerende).

Aftenhygge på terrassen. Det var vores sidste aften i Assisi i denne omgang, så det blev halvsent, før vi fik sagt godnat.

Farvel til Assisi – og goddag til nye oplevelser.

Torsdag morgen var vi tidligt oppe - vi skulle jo videre. Broder Theodor skulle med på turen, dejligt, at det kunne lade sig gøre. Ravenna var første stop med besøg i Sant' Apollinare in Classe. Derefter en lækker frokost og så videre ind i selve Ravenna, hvor vi besøgte Sant' Apollinare Nuovo og Det arianske Dåbskapel. Dejligt at se de mange mosaikker – velvidende, at der er endnu flere i Ravenna.

Vi nåede Padova og blev sat af bussen lige uden for Hotel Casa del Pellegrino, hvor vi skulle være de to næste dage. Dejlig at være der igen. Aftenturen var en kort spadseretur ud i byen til Rådhuspladsen, hvor vi sad og nød stemningen. En helt anden stemning end i Assisi, her var pulserende byliv.

Fredag var der, efter morgensang i hotellets kapel, afgang til Cappella degli Scrovegni med Giotto's fresker. Da vi nåede derud, skulle Gunnar hente de bestilte billetter til de to hold, som skulle være kl. 11 og kl. 11.15, men ak, der var sket en fejl, men det blev klaret med et hold klokken 11.00 og et klokken 18.00, så alle fik i løbet af dagen set de berømte fresker.

Eftermiddagen var rundvisning Basilica di Sant' Antonio. En ung indisk franciskaner viste rundt og fortalte om Sant' Antonios liv og de mirakler, der var knyttet til ham.



Sådan kan en solnedgang se ud i Assisi!

Efter aftensmad gik vi hen på en restaurant lige i nærheden for en sidste god-nat-drink. Peter holdt en flot lille takketale med fokus på den gode oplevelse, turen havde været for ham som ny deltager.

Lørdag - afrejsedag fra Padova. Turen gik til Venedig, hvor vi skulle se Basilica di San Marco, den hellige Theodor på en søjle og Santa Maria Gloriosa dei Frari og nogle op i Campanilen og andre i Dogepaladset.

I Venedig var transporten med vaporetto, vandbus. Her ville automaten ikke give os billetter, damen ville ikke hjælpe, men til sidst forbarmede hun sig over os og lavede manuelle billetter. Tiden var nu skredet p.gr. trafik og det med billetterne, så Campanilen og Dogepalads blev hurtigt opgivet. Marcuspladsen var imponerende og stor. Basilica di San Marco skulle vi alle ind og se, så vi stillede op i køen. Jeg gik sammen med nogle få gennem La Porta Santa, som er åben i anledning af Barmhjertighedens år, som pave Frans indledte 8.december 2015.

I Santa Maria Gloriosa dei Frari fortalte br. Theodor. Det var her, han var den første tid i Italien på vej til den franciskanske verden. Spændende og gribende at høre.

Det gik fint med at sejle frem og tilbage til Venedig, alle kom med hver gang. Dog missede Erik vaporettoen på vej tilbage i bussen, men han kom bare med den næste. Ja, alt det, vi nåede at se i Venedig, var fantastisk.

Turen til lufthavnen gik planmæssigt og flyveturen ligeså. Desværre blev Alfred syg under flyveturen, men SAS kabinepersonale var hurtige og effektive i deres måde at tackle den opståede situation på. Stor tak til dem. Michael blev hos Alfred og Birgit, indtil Alfred blev kørt en tur på hospitalet, men han er nu hjemme igen.

Tak til Gunnar og Michael for en veltillrettelagt og velgennemført tur.

Jeg rejser gerne med jer en anden gang.

Formandsskifte

På vort årsmøde med generalforsamling er der et fast punkt på dagsordenen, nemlig valg til bestyrelsen, hvor halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv, altså beslutter hvem der skal være formand, sekretær og kasserer.

På sit seneste bestyrelsesmøde har bestyrelsen enstemmigt besluttet flg. ansvarsfordeling:

Formand: *Gunnar Bach Pedersen*;
Sekretær: *Marianne Plum*;
Kasserer: *Marianne Plum Hansson*.

Da jeg har været formand i rigtig mange år, vil jeg gerne sige tak til alle for den tillid og det gode samarbejde, jeg har erfaret som formand. Jeg er tilhænger af en regel, som kunne være gavnlig også i så mange andre sammenhænge, nemlig at man skal gå, mens selv kan gøre det.

Jeg har dog stadig den glæde at sidde i bestyrelsen, en ren fornøjelse.

Frederik Hjerrild



Fra den nye formand



Da vi i begyndelsen af juni holdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, meddelte formanden, som nævnt på forrige side, at han ønskede at fratræde som formand.

Det kom ikke helt overraskende, Frederik Hjerrild havde ymtet noget om det, og man kan bestemt heller ikke sige, at han er løbet af pladsen i utide. Vi spurgte, hvornår han var blevet formand, og fandt i fællesskab ud af, at det måtte være i begyndelsen af 1980-erne, så han har været formand et sted mellem 30 og 35 år. Og det er da noget.

Her ved skiftet er der al god grund til at sige ham tak for indsatsen gennem de mange år. Og den vil jeg gerne udtrykke

her, og jeg er sikker på, at jeg ikke kun taler på bestyrelsens vegne, men også på medlemmernes.

For Frederik har det været vigtigt at fastholde, at det, der samler kredsen, er Frans og det økumeniske, og at kredsens aktiviteter handler om dette.

Kredsen er et sted, hvor vi kan mødes i fællesskab på tværs af kristne konfessioner, dele tanker om hvad kristen tro betyder, og for at holde gudstjeneste sammen.

Den fælles gudstjeneste har altid været central ved kredsens møder og rejser, og Frederik har undertiden ville definere os som mere end en forening, men snarere som en menighed, som mødes med medlemrum og som er et supplement til de menigheder, som vi i øvrigt tilhører.

Det økumeniske kan jo antage mange former. Det særlige ved Assisi-Kredsen er, at det er et økumenisk møde på græsrodsplan. Det er for alle os almindelige, ikke et sted, hvor kirkeledere kommer for at løse teologiske uoverensstemmelser mellem forskellige kirkesamfund, men et sted, hvor vi mødes i et fællesskab.

Der er meget kompliceret i den økumeniske proces, men vi er bare dem, som lytter til Frans' hilsen "Fred og alt godt!"

Assisi-Kredsen blev oprindeligt stiftet - tilbage i 1974 - for at støtte et økumeniske center i Assisi, der ville forbinde det franciskanske og det nordiske kirkeliv. Vi lever videre for at lade os inspirere af Frans og hans praksisorienterede kristendom.

Det kan godt være, at vi ved vores møder

i Danmark spreder os over økumeniske emner, som ikke altid har med det franciskanske at gøre. Det ville være svært at finde foredragsholdere, hvis vi skulle definere alt for snævert, hvad vi vil høre om.

Men på vore rejser til Assisi er Frans, hans liv og hans eksempel altid i centrum, bl.a. ved at vi går rundt til de steder, hvor han har levet, og sætter os ind i hans livshistorie og dens betydning for os så mange 100 år siden.

Det er alt det, som har været vigtigt for Frederik at fastholde kredsen på gennem sit formandsarbejde, og gennem de mange rejse til Assisi, som han har stået for gennem årene.

Men Frederik er altså nu holdt som kredsens formand. Og så skulle der jo findes en ny. Og der har bestyrelsen vist mig den tillid at pege på mig. Så må jeg jo prøve at leve op til tilliden.

Nu behøver ingen at frygte for, at formandsskiftet kommer til at betyde en ukendelig Assisi-Kreds i fremtiden. Også for mig vil det centrale være det økumeniske fællesskab på rejser, ved møderne og med de fælles gudstjeneste som noget centralt i det hele.

Det er min erfaring, at Assisi-Kredsen og dens fællesskab betyder meget for mange. Der er jo dem, om hvem vi spøgefuldt sige, at de ikke skal melde sig til rejserne, de skal melde fra, hvis de et år er forhindret. Og der er dem, som har fejret både runde fødselsdage og sølvbryllup under en assisirejse. Samtidig er det mit indtryk, at fællesskabet også formår at inddrage nye på rejserne. Og det er jo en vigtig ting.

For at fortælle lidt om mig selv, så begynder mit forhold til det franciskanske med den store rejse, som studentermenigheder

og andre arrangerede i fællesskab i 1971 med 70 deltagere, som rejste med tog til Assisi. Det var også en af inspirationerne til Assisi-Kredsen. Den var jeg nu ikke medlem af fra begyndelse, jeg prøvede i stedet at udmønte min interesse ved at arrangere rejser for min menighed til Assisi, og det lykkede i forskellige former tre gange. Det medførte så, at jeg fik en opfordring til også at lede rejser for Assisi-Kredsen og til at blive medlem af bestyrelsen. Og begge dele har jeg så hængt på siden - sammen med andre opgaver i kredsen, bl.a. dette blad og vores hjemmeside.

Nu vil jeg slutte her med ønske alle kredsens medlemmer

FRED OG ALT GODT!

Gunnar Bach Pedersen



Ny gammel bog om Frans



Hermann Hesse (1877-1962) var en tysk forfatter, som i 1946 modtog Nobelprisen i litteratur.

I nazi-perioden var han ildeset i det officielle Tyskland på grund af sine ytringer mod nationalisme.

For 68-generationen blev han inspirator for dem, som søgte åndelighed, gennem sin bog Siddharta - om en åndelig rejse i søgen efter sig selv - hans spiritualitet har dog nok mere udspring i vestlig mystik end i den østlige. Og hans bog "Steppeulven" gav direkte navn til en rockgruppe.

Og så har han i de unge år skrevet om Frans af Assisi. Og den bog er nu blevet udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag.

Er det så også en god bog?

Her er mit svar en lille smule tøvende.

Han skriver i et letløbende, folkeligt sprog, den kendte historie om Frans' liv - hans ungdom, hans omvendelse til en anden livsform. Og selv om enkelte detal-

jer i hans skildring nok vil overraske den, som har læst en del om Frans, så er det i det hele tage sobert og en god indføring.

Så indfører han også nogle få af legenderne fra Fioretti, bl.a. den vi alle sammen kender om "Den fuldkomne glæde" - og de er jo også med til at give læseren et indtryk af Frans og hans forhold til Gud.

Så slutter han med et afsnit om Frans som den store kunstner, på trods af at der kun er overleveret et kunstværk, nemlig solsangen. De andre sange, som Frans har sunget som Guds trubadur er ikke overleveret. Men han tænker særlig på Frans som kunstner derved, at han har inspireret andre, de franciskanske digtere - her fremhæves særligt Jacopone da Todi ("Stabat Mater") - og store billedkunstnere, her især Giotto.

Men når jeg er lidt tøvende med at anbefale bogen er, at der også indgår andre elementer - hvor især "Småblomster fra den hellige Frans' urtegård" indeholder vældig mange gentagelser fra selve hovedhistorien. Og det kan være lidt trættende i den samme bog. Derimod er "Blomsterlegen" en charmerende novelle med handling fra Frans' barndom.

Hermann Hesses bog indgår jo i en interessant samling af store forfattere, som i det 20. århundrede har skrevet om Frans. Ud over Johs. Jørgensen kan nævnes engelske G. K. Chesterton og græske Kazantzakis.

GBP

Hermann Hesse:
Frans af Assisi
Kristeligt Dagblads Forlag 2015
ISBN: 978-87-7467-232-6

HIMMELSE DAGE

København

ET TILBAGEBLIK

Danske Kirkedage har været arrangeret hvert tredje år rundt omkring i danske byer. Bag arrangementet står Danske Kirkers Råd og forskellige foreninger, en af dem er Assisi-Kredsen. I de senere år har det stift i Folkekirken, hvor kirkedagene finder sted, spillet en stor rolle; men kirkedagen er og var fra første begyndelse et økumenisk arrangement.

I år var turen for første gang kommet til København.

Og de fandt sted under et nyt navn ”Himmelske Dage”.

Det betød også en ændring af rammerne. Hvor de tidligere havde været en stor sportshal og omliggende skoler, så flyttede man ud på byens gader og torve. Samtidigt gjorde man det til et åbent arrange-



ment uden tilmelding og uden betaling. Det var der både ulemper og fordele ved.

Ulempene følte vel mest af de garvede kirkedagsdeltagere, dem som er vant til at melde sig til kirkedage og at rejse der hen og opleve fællesskabet med dem, de har lært at kende ved tidligere kirkedage, ved at spise sammen. I år måtte de tilrejsende selv sørge for indkvartering og bespisning - men alligevel var mange kommet fra andre dele af landet for at deltage.

Fra tidligere kirkedage huskes også de store fælles gudstjenester i hallen og de markante fællesforedrag ofte ved store kapaciteter fra udlandet. I år var åbningsgudstjenesten spredt på tre københavnske kirker, kun afslutningsgudstjeneste holdtes fælles på Nytorv.

Men fordelene var nok større. Det blev ikke på samme måde et lukket arrangement. Der var lidt af den første pinse over det, hvor apostlene blev blæst ud af det lukkede hus ud på torvet. De Himmelske Dage var synlige i byens liv, og mange københavnere benyttede lejligheden til at snuse til dem ved at deltage i et enkelt arrangement. Der var foredrag, diskussioner, gudstjenester, udstillinger, koncerter og meget mere. Arrangørerne anslog, at ca 30.000 mennesker i større eller mindre omfang deltog i de Himmelske Dage.

Næste gang - om tre år bliver der kirkedage i Herning.

Gunnar Bach Pedersen



Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Teglværksgade 3, 1.th.
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring



BESTYRELSEN

Gunnar Bach Pedersen, formand
Bjerggården 20, 4.tv., 2635 Ishøj
tlf 23 60 82 70
gbp@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3, 1.th., 2100 Kbh Ø
tlf 20 28 25 03
plum@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum Hansson, kasserer
Læsøvej 4, 4500 Nykøbing Sj.
tlf 20 77 78 53 - majak@nyka.dk
Bank: reg. nr 3186 konto: 225 19 49

Frederik Hjerrild
Dirch Passers Allé 17, 3.th.,
2000 Frederiksberg
tlf 61 79 50 55
frederikhjerrild@gmail.com

Susanne Gram Larsen
Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød
tlf. 48 26 23 89
sglarsen@mail.dk

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96 ditrung@privat.dk

Gert Ryom-Hansen
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø
tlf 61 46 73 70
gertryomhansen@gmail.com

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 28 71 94 15
johanaapetersen@gmail.com

Finn Günther
Knudskovparken 87B, 4300 Holbæk
64 65 05 40
finn@famgunther.dk

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv) og Gunnar Bach Pedersen

Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk