



# Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

juni 2014

nr. 83



*Fra Assisi-Kredsens historie: Ruth Lund Jensen og pater Max Mizzi*

## INDHOLD:

## ASSISI-KREDS DATOER

Efterårstur	<i>side 3</i>
Assisi-Kredsens 40 år	<i>side 4</i>
Efter forårsturen 2014	<i>side 6</i>
Rejsen på vers	<i>Side 11</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

- 27. sept. - 5. oktober:  
Assisi-rejse (udsolgt)
- 13. september  
Udflugt til Sorø-egnen
- 22. november:  
Efterårsmøde  
- 40 års jubilæum for Assisi-  
Kredsens stiftelse markeres ved  
dette møde. (Den rigtige dato er  
19. januar)
- 1.-9. maj 2015 Assisi-rejse  
Henv. til Gunnar Bach Pedersen

## Assisi-Kredsen 40 år



Allerede nu lidt om jubilæet, som vi markerer lørdag d. 22. november i Enghave Kirke (håber vi - men det afhænger stadig af ombygningsplaner).

Vi vil – som vi plejer – begynde med festgudstjeneste, og derefter spise sammen, hører forskellige indlæg, sange o.a. Hvem, der skal holde festtalen, vides ikke endnu.

Ja, det endelige program er ikke helt på plads.... så har du en idé, du brænder inde med, så send en mail eller brev til Marianne Plum.

Prisen for dagen vil nok være 250 kr. pr. person, og det vil være nødvendigt med tilmelding og forudbetaling. Men herom mere i næste nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”.

Bestyrelsen

## Efterårstur til Sorø



Assisi-Kredsens efterårstur lørdag d. 13. september går til Sorø-Ringsted egnen, hvor vi bl.a. skal besøge Sorø Klosterkirke og høre historien, der knytter sig dertil.

Prisen for turen er 650 kr., som dækker bustur, rundvisninger, eftermiddagskaffe og pizza.

Deltagerne medbringer selv frokostpakke, mens Assisi-Kredsen sørger for drikkevarer.

Vi starter med bus fra Enghave Kirke kl. 9.00 og forventer at være tilbage kl. 18.

Ved hjemkomsten serveres der pizza med et glas vin i menighedssalen.

Vi beder om, at man ved tilmelding oplyser, om man ønsker at være med til at spise pizza.

Tilmelding sker senest en uge før til:

Marianne Plum

Teglværksgade 3, 1. th. 2100 København Ø

Tlf. 20 28 25 03 eller e-mail [plum@assisi-kredsen.dk](mailto:plum@assisi-kredsen.dk)

Betaling sker på dagen.

## Assisi-Kredsens 40-års jubilæum



*Centro Ecumenico Nordico*



*Ruth Lund Jensen og Sr. Livia*

Assisi-Kredsen kan i år fejre 40-års jubilæum. Bestyrelsen har besluttet at henlægge jubilæums-fejringen til lørdag den 22. november, hvor bl.a. broder Theodor fra Assisi ventes at deltage.

Gennem de 40 år har vi arrangeret rejser til Assisi som regel to gange om året, og hundredvis af danskere har været med på rejserne og oplevet Assisi og livet i det franciskanske Italien. I Assisi-Kredsens første år midt i 70'erne boede rejsegruppen på *Nordisk Økumenisk Center - Centro Ecumenico Nordico* – lidt neden for byen på vejen mellem *San Francesco* og *Santa Maria degli Angeli*, på La Strada matturata. Efter at dette center blev nedlagt, har vi fundet vort blivende 'hjem' hos Alcantarine-søstrene midt i byen, lige neden for Piazza del Comune. Her er vi blevet modtaget som gæster – ja mere end dét, næsten som medlemmer af familien med en udstrakt venlighed og imødekommenhed. Jeg er sikker på at mange danske folkekirkemedlemmer ved at bo i dette kloster har erfaret en økumenisk åbenhed samt fået revideret mange medbragte fordomme om den katolske kirke og om klostre.

Gennem alle årene har vi været så heldige at have en god kontakt til franciskanerne i Assisi gennem Padre Max Mizzi, som indtil sin død i 2008 har været os til stor støtte under vore besøg i Assisi, lige som han adskillige gange gæstede Danmark. Heldigvis har vi stadig en – endog dansk! – broder i Assisi, Broder Theo-

dor, tidligere medlem af bestyrelsen og nu bosiddende i Assisi i San Francesco-klostret.

Initiativtageren til Assisi-Kredsen, Ruth Lund Jensen fra Hillerød, var i alle årene frem til sin død i 1998 Assisi-Kredsens sekretær samt en værdsat rejseleder. Der har været forskellige formænd og bestyrelsesmedlemmer, men der har aldrig været nogen tvivl om, at Ruth var den drivende og initiativrige kraft i Assisi-Kredsen.

Alle rejsedeltagere vil erindre noget specielt fra netop dén rejse, de var med på – se blot de mange rejsebeskrivelser, der gennem årene har været bragt i *NYT fra Assisi-Kredsen* – men skulle jeg selv nævne et par ting, så ville det være den legendariske køkkensøster, Søster Livia, som vi mødte de første år i huset. Hun havde en særlig nådegave: hun kunne lave mad! Og en anden mere rystende begivenhed var jordskælvet i 1997, hvor rejsegruppen ankom dén dag Assisi blev ramt af jordskælv, og hvor klostret blev voldsomt beskadiget, og hvor vi måtte flytte efter et par dage af sikkerhedshensyn.

Ved jubilæumsfesten kunne der måske blive plads til, at andre af Assisi-Kredsens medlemmer havde et særligt minde at delagtiggøre os andre i? – tænk over det.

På gensyn, pace e bene

Frederik Hjerrild  
fmd.



*Tidligere var der et fast indslag, når vi skulle hjem fra La Verna, at Claudio spillede på sin trompet.*



*Formanden som balancekunstner*

# Assisi 16. - 24. maj 2014

*Af Inge og Finn Günther*

Efter vi et års tid har gået og glædet os til at skulle af sted, oprandt dagen endelig. Vi skulle af sted til Assisi!

Vi havde ikke været i Assisi før. Vi havde heller ikke prøvet at rejse med en gruppe før, så vi var spændte på hvordan det ville være. Vi kendte kun én af de øvrige deltagere, og fra hende havde vi hørt så meget godt. Derfor kunne vi ikke andet en glæde os til turen.

Vi mødtes i Kastrup lufthavn, hvor vi fik udleveret billetter og vi fik hilst på de øvrige deltagere. Alt gik fint. Vi mellem-landede i Frankfurt, og fløj så – lidt forsinket – videre til Rom.

Her holdt bussen og ventede på os, og så gik turen mod Assisi!

Neden for byen, kom vi over i 4 minibusser, der kunne køre os tæt op til det hyggelige kloster hvor vi skulle bo.

Efter indkvartering, kunne vi lige nå ned til aftensmaden kl. 19.30. Det var rigtig godt med portion suppe, en hovedret og frisk frugt!

Lidt senere gik de fleste af os op på torvet, hvor Gunnar viste os, hvordan vi altid kunne finde den lille vej tilbage til klosteret.



*”det hyggelige kloster, hvor vi skulle bo”*



*Vi besøgte Gubbio - hvor Fiorettis legende om Frans, der forsoner den blodtørstige ulv med byens beboere, er knyttet.*

Det var en dejlig aften, og efter hyggeligt samvær en times tid, gik vi hjem for at sove, så vi kunne blive friske til de følgende dages oplevelser.

Assisi ligger på en bjergskråning, så alle gader er rimelig stejle. Mange steder er der trapper, så vi fik hurtig trænet vores benmuskler. Byen er meget smuk! Histo-riens vingesus er overalt i de små gader.

Hver morgen, efter morgenmaden, havde vi morgensang i den lille 'kirkesal' i klo-stret. Søndag og torsdag var det gudstje-neste. Dejlig start på dagen!

Søndag gik nogen derefter til gudstjene-ste i den store Francesco kirke, og en del af os til gudstjeneste i den Anglikanske

kirke lige i nærheden. Det var gevaldig hyggeligt og meget muntert, da vi pludse- lig myldrede 15-20 pers. ind i den lille menighed. Da fik de travlt med at få ko-pieret flere programmer.

Ugens program var virkelig godt tilrette-lagt! Vi begyndte med orienteringsture i den øvre og nedre del af Assisi. Her for-talte Gunnar, meget levende, grundigt og engageret om Frans' liv. Vi så huset, hvor det siges at Frans blev født og der hvor han voksede op.

Vi fik også hele historien med Clara, der forlod sin familie for at blive 'sådan én som Frans'.



*Rocca San Angelo og det lille kloster dér kom til at betyde meget for Johs. Jørgensens åndelige udvikling*

Vi var også ved Johannes Jørgensens hus. Det er spændende, at vi har en dansk forfatter, der er så godt kendt i Assisi.

Besøget/rundvisningen i San Francesco, blev beriget med broder Theodor som guide. (Broder Theodor er franciskanerbroder, og han er højt rangeret i kirken der). Broder Theodor er en virkelig god formidler, meget levende og humoristisk!

Rocca Maggiore, borgen, der knejser over Assisi, var bestemt også besøget værd!

Udover kirkerne og klostrene vi besøgte i Assisi, var vi også på ture andre steder! Vi var på bustur til Gubbio, hvor vi havde en svensk guide, Eva, som har boet her i over 40 år. Hun var også meget vidende og en god fortæller.

I Gubbio besøgte vi først en meget lille kirke og bagefter var vi oppe og se paladset. På tilbagevejen var vi inde i et meget lille kloster i Rocca san Angelo. Det var

et meget fredfyldt sted, en ganske lille by med kun 4 familier. I klosteret fik vi, efter at have set kirken, lov til at komme ovenpå. I gangen her, var der skrift på væggen fra Johannes Jørgensen havde besøgt stedet i 1898. Her var også nogle fantastisk smukke ikoner.

En anden udflugt gik til La Verna. Bjerget La Verna, fik Frans foræret af grev Orlando af Chiusi. Her kunne han være sig selv og fordybe sig i meditation. Der er nu et kloster og en kirke. En stor oplevelse at høre brødrene synge i kirken, og følge med dem i procession til det lille kapel hvor Frans fik stigmaterne (Kristi sårmærker). Inden vi fulgte brødrene, havde vi selv været i kapellet, hvor vi sang de 3 sidste vers af 'Hil dig frelser og forsoner'. En dejlig tradition, som vi fik at vide, det er.



Bustur til Eremo delle Carceri og Subasio-bjerget. Igen en spændende udflugt! Der er bygget et lille kloster i bjergene hvor Frans holdt til. Det ligger meget smukt på klippesiden, og er omgivet af meget skov. Vi gik til en 'udendørs kirke', dvs. der var et kors og et stort alterbord af sten. Her gjorde vi holdt og sang 'Dejlig er jorden'. Videre på turen var vi helt oppe Subasio-bjerget. Her var ingen træer, men en fantastisk masse blomster, og en helt unik udsigt til alle sider!

På tilbageturen gjorde vi holdt ved Santuario Francescano di Rivotorto. Her er kirken bygget over to små hytter, hvor Frans har holdt til sammen med flere af sine brødre. Det var sjovt at se de to hytter stå midt i kirken.

En tur ned i dalen, hvor vi besøgte Santa Maria degli Angeli. Det var her Frans døde. Derfor var det fint at besøge stedet på vores sidste dag i Assisi.

Som det fremgår af beretningen her, så har vi besøgt et utal af klostre og kirker (jeg har vist ikke fået nævnt alle), men alligevel var turen tilrettelagt så fint, at vi havde god tid til 'fri leg'. Der var god mulighed for selv at gå op opdagelse i byen. Vi mødtes også – få eller flere – på hyggelige steder i byen. Vi havde også hygge på terrassen en aften. Torsdag aften var vi på restaurant og spise sammen med broder Theodor. En vældig hyggelig aften, hvor vi sad udenfor og spiste, så vi kunne se lysene blive tændt nede i dalen.

På vores sidste aften i Assisi blev vi underholdt af søstre i klostret. Det var en virkelig fornøjelig aften med sang, dans og leg! Broder Theodor kom også og var med her. Til slut fik vi champagne og slik, og alle fik en lille sandal (nøglering), af søstre.

Hjemrejsen begyndte umiddelbart efter morgenmaden, for på vej til Rom besøgte vi byen Orvieto. Her så vi den helt unikke



*San Francesco  
by night*

kirke Duomo de Orvieto. Kirkens zebra-sribede bygning står i stor kontrast til frontens kolossale mosaik udsmykning. Jeg har aldrig set noget så storslået.

Efter en god frokost i Orvieto kørte vi de sidste kilometer til lufthavnen i Rom. Også hjemrejsen forløb fuldstændig efter planen, og vi landede i Kastrup kl. 23.05, fuldstændig fyldt af indtryk og oplevelser.

Dette var vores første rejse til Assisi – men forhåbentlig ikke den sidste!

ALT har været vellykket! (Selv vejret har været med os. Kun én aften og ½ time en formiddag har det regnet!)

En STOR og VARM tak til Gunnar og Marianne, som har tilrettelagt og afviklet

turen på allerbedste vis! Jeres store omsorg for hele gruppen, og jeres store kærlighed til stedet har gjort turen til noget særligt!

Ture til mindre tilgængelige steder, sørgede I for buskørsel til dem, der ikke kunne gå hele vejen, tid til en kop kaffe, når nogen trængte – alt tog I hånd om!

Som vi skrev i starten, var vi spændte på hvordan det ville være at rejse med en gruppe. Det har været en rigtig god oplevelse!

TAK til alle deltagere for dejlige, glade dage sammen!

*Inge og Finn Günther*



*(Det meste af) rejsegruppen på trappen til domkirken i Orvieto*

*Ved afsked med Assisi  
fredag aften 23. maj 2014*

Så blev det rejsens sidste dag  
Med udsigt til Assisis tag  
En uge fik vi sammen her  
Til glæde for os, hver især.

Skønt Mariannes stemme svandt  
Med smilet dog hun fuldtud vandt  
De mange hjerters sympati  
Hun skabte glæde, harmoni.

En jubilæumsfest der blev  
Og Gunnar os en præd'ken skrev  
For ham var dagen meget stor  
Han lever jo på det, han tror.

I Franses fodspor blev vi ledt  
Og mange steder har vi set  
Et kloster eller to det blev  
Mens alle efter vejret hev.

På trapper gik det op og ned  
Og bjergene vi let besteg  
Med Gunnar som vor førstemand  
Vi færdedes på sikkert land.

Med Broder Theodor i hånd  
Som båret af en fælles Ånd  
Vi franciskanerkirken så  
Og krypten, hvori Frans han lå.

Vor rejsetrup nu siger "tak"  
For tiden og for hyggesnak  
En glæde blev hver enkelt dag  
Med andagt, ture, velbehag.

Vi siger "tak" for turen her  
Det hele var det hele værd  
I morgen rejser vi så hjem  
Berigede i hjertets gem.

*Bente og Finn Carpentier*

## Rejsen på vers

Dette digt blev oplæst ved afslutningsaftenen i Assisi.

Den jubilæumsfest, der omtales, hænger sammen med, at vi holdt en gudstjeneste torsdag, fordi det var min 40 års ordinationsdag.

Og jeg fik gaver. Tak for det og for deltagelse og gaver fra Assisi-Kredsen og enkeltmedlemmer ved min afskedsgudstjeneste i Enghave Kirke Kristi Himmelfarts Dag.

Fred og alt godt  
Gunnar Bach Pedersen



**Assisi-Kredsen**  
Marianne Plum  
Teglværksgade 3,1.th.  
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring



**POST**

**B**

**PP**

DANMARK

---

## BESTYRELSEN

*Frederik Hjerrild*, formand

Dirch Passers Allé 17, 3.th.,

2000 Frederiksberg

tlf 61 79 50 55

frederikhjerrild@gmail.com

*Marianne Plum*, sekretær

Teglværksgade 3,1.th., 2100 Kbh Ø

tlf 20 28 25 03

plum@assisi-kredsen.dk

*Lotte Abel*, kasserer

Havnevej 26,st.tv. 4000 Roskilde

tlf 38 28 85 56

Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

Bank: reg. nr 3186 konto: 225 19 49

*Gunnar Bach Pedersen*

Bjerggården 20, 4.tv., 2630 Ishøj

tlf 23 60 82 70

gbp@assisi-kredsen.dk

*Eva Rungwald*

Løvevej 10, 2610 Rødovre

tlf 36 41 33 96

*Gert Ryom-Hansen*

Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø

tlf 39 29 26 14

*Blanka Langsted*

Roskildevej 94, 5.tv.,

2000 Frederiksberg

tlf 38 79 89 82

*Johan Petersen*

Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby

tlf 45 87 99 47

*Susanne Gram Larsen*

Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød

tlf. 48 26 23 89

sglarsen@mail.dk

---

### NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af

Marianne Plum (ansv)

Gunnar Bach Pedersen

NYT fra Assisi-Kredsen  
ISSN 1395-8798