



Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

Februar 2009

nr. 66



INDHOLD:		ASSISI-KREDS DATOER
Årsmøde	<i>side 3</i>	27. februar 2010 Årsmøde
Assisi-Kredsen og de unge	<i>side 6</i>	Assisi-rejse: 28. april - 5. maj 2010
Økumenisk klimagudstjeneste	<i>side 7</i>	7. november Efterårsmøde:
Danske Kirkedage	<i>side 7</i>	Jesper Fich holder foredrag om St. Dominikus, dominikanerordenens stifter
Regnskab 2010	<i>side 8</i>	
Folkekirken meld ind i Porvoo-fællesskabet	<i>side 10</i>	
Bjergprædikenen	<i>side 15</i>	
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>	

Tid for kontingentbetaling

Så er det igen tid til at betale kontingent til Assisi-Kredsen. Man kan være medlem både som enkeltperson og som par. Kontingentet er

- ◆ 100 kr. for enkeltmedlemmer
- ◆ 150 kr. for par

Betalingen sker på vedlagte girokort. Det kan anføres på girokortet om betalingen dækker kontingent for enkeltperson eller par. I sidste tilfælde anmoder vi om, at *begge* navne anføres på talonen.

Der kan også betales ved bankoverførsel til reg. nr. 0258 konto 2251949 eller eller kontant på årsmødet.

Der selvfølgelig som sædvanligt mulighed for at give overskydende gode gaver!

Med venlig hilsen
Lotte Abel
kasserer

Årsmøde med generalforsamling

lørdag den 27. februar 2010

i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V.

Kære medlemmer af Assisi-Kredsen!

Hermed indkaldes til årsmøde i Assisi-Kredsen med generalforsamling

lørdag den 27. februar 2010 kl.11.

Årsmødet finder sted i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 – vis-à-vis Enghave Station.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11. Efter gudstjenesten er der frokost som er inkluderet i mødeafgiften, drikkevarer kan købes. På årsmødet vil der i forbindelse i pauserne være en bogbod.

Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet.

På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer idet der hvert år afgår tre af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på generalforsamlingen.

Årsmødets foredrag er ved professor i middelalderhistorie Brian Patrick McGuire om

Kristne værdier og vores dilemma i dag.

McGuire er en de fineste kendere af middelalderens historie, således har han for nylig udgivet en bog om Bernard af Clairvaux med titlen *Den første europæer*, og for et år siden udsendte han bogen *Da himmelen kom nærmere*, om kristendommens komme til Danmark. Det er altså en kender af vores europæiske historie og kultur vi skal møde, og som kan perspektivere vores nuværende situation og spørgsmål.

Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer – og måske tidligere rejsefæller.

På bestyrelsens vegne,
fred og alt godt,

Frederik Hjerrild

**Årsmødet holdes i
Enghave Kirke og menighedssal
Sdr. Boulevard 120
København V**

- Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Johan Petersen og Frederik Hjerrild
- Kl. 12.00 Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 100 kr inkl. drikkevarer),
- Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe kort, bøger mm.
- Kl. 14.00 professor i middelalderhistorie Brian Patrick McGuire:
Kristne værdier og vores dilemma i dag.
- Ca. kl. 16 Afslutning

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Valg til bestyrelsen.
I flg. vedtægterne afgår: Marianne Plum, Inge-Lise Therkildsen og Gert Ryom-Hansen. Alle er villige til genvalg. Kandidater kan også forslås på mødet.
- 5.
6. Valg af suppleant.
Bestyrelsen foreslår Blanka Langsted , som er villig til genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor og Preben Nielsen som suppleant.
8. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før
a. Drøftelse af, hvordan vi interesserer flere unge for Frans af Assisi og Assisi-Kredsen
9. Eventuelt



Årsmødeforedraget

ved professor Brian Patrick McGuire

”Kristne værdier og vores dilemma i dag”

Hvem er mit næste? Spørgsmålet var af afgørende betydning for mig i de år, jeg arbejdede med en græsrodsorganisation for at bistå asylsøgere og flygtninge. Foredraget gennemgår udviklingen af samfundets individcentrering og tabet af fællesskab. Jeg sammenligner vores kultur med middelalderens kristne verden. Budskabet handler ikke om at vende tilbage til middelalderen, men om at bruge fortidens rige skat for at mødes med de nye mennesker i vores hverdag.

De kristne værdier er endnu hos os, men de er begravet under mange lag. Vores identitetstab kan kun genoprettes i et møde med fortidens rigdomme.

Brian Patrick McGuire er født på Hawaii i 1946 og voksede op i Californien. Han er dr. phil. fra Oxford University, England, 1971.

Ankom samme år til Danmark med dansk hustru, dengang en vielsesattest var tilstrækkelig for at få lov til at blive i landet. Dansk statsborger 1976. Græsrodsarbejde for at bistå asylsøgere og flygtninge. Adjunkt, senere lektor, på Københavns Universitet. Oprettede Center for europæiske middelalderstudier. Siden 1996 professor i historie på Roskilde Universitetscenter.

Publikationer omfatter 10-12 bøger på dansk og engelsk om forskellige aspekter af den europæiske middelalders samfund og religion. Seneste bog på dansk: "Den levende middelalder: fortællinger om dansk og europæisk identitet" (Gyldendal, 2005).

Assisi-Kredsen og de unge

oplæg til debat på årsmødet

Assisi-Kredsens medlemmer består mest af unge mennesker, som er blevet ældre. Det er der jo ikke noget galt ved, men alligevel kunne vi jo godt ønske os, at mange flere unge synes, at det var noget at engagere sig til. Det er jo ikke vores sag, Frans, der er noget i vejen med i forhold til unge mennesker. Mange engagerede unge ser i ham en repræsentant for meget af det, som også optager dem, en verden som har andre idealer end det at berige sig og blive kendt og at komme i Se og Hør eller Aftenshowet.

Det har være drøftet i bestyrelsen, og vi besluttede at tage det op med medlemmerne på årsmødet, og jeg lovede at lave et lille oplæg.

Vi kunne jo tænke os, at unge mennesker tørstede efter at komme med os til Assisi, men at de syntes, at det var for dyrt. Og helt billigt er det jo ikke, hvis man er studerende eller ikke har så stor indtægt.

I den forbindelse kan vi jo pege på, at der står i vores vedtægter, at kredsen kan støtte unges ophold i Assisi. og det har vi da også økonomisk mulighed for i et vist omfang, hvis nogen søger. Det kunne jo også være aktuelt, hvis en stud. theol. eller lignende ville studere franciskanske emner. Og så kunne der jo også falde artikler af til nærværende blad.

Men det er jo nok ikke kun et økonomisk spørgsmål. Det handler også om, at vore rejser er tilrettelagt for dem, som hovedsagelig deltager, mennesker der vil tage

på pilgrimsrejse på en ikke al for umage- lig måde, med fly og bus og en ikke for umagelig seng, og ikke ret mange strabadser.

Unge mennesker kunne måske være interesseret mere aktive rejser, vandreture til bjergets top, måske ophold i små franciskanske klostre eller på sovesal på La Verna. Men det er jo nok ikke vores spidskompetence at arrangere. Men der kunne der jo tænkes et samarbejde med andre organisationer. Bare for at nævne nogle eksempler så kunne det være Økumenisk Ungdom, Danmarks Unge Katolikker, KFUM og KFUK, Pilgrimsbevægelsen eller Taizé-interesserede,

Gunnar Bach Pedersen



En ung rejsedeltager (Christina Plum) i "klosterpraktik".

Økumenisk gudstjeneste

*Ærkebiskop Rovan Williams
på prædikestolen*



*Også franciskanere - fra den anglikanske
gren - deltog i gudstjenesten*

I forbindelse med klimakonferencen COP15 afholdtes stor international økumenisk gudstjeneste i Københavns Domkirke.

Selve konferencen fik et noget pauvert resultat, men ved gudstjenesten fik mange lejlighed til udtrykke deres frygt og deres håb.

Også fra Assisi-Kredsen var der deltagere i gudstjenesten.



**DANSKE
KIRKEDAGE 2010**
himmel og jord i bevægelse

PROTEKTOR: B.K.H. KRØNCRANS

VIBORG 13.-16. MAJ



Danske Kirkedage 2010

foregår i Viborg i dagene 13.—16. maj (Fra kristi Himmelfarts dag til den følgende søndag). Under hovedtemaet 'himmel og jord i bevægelse' deler programmet sig i tre hovedspor om

* spiritualitet og tro i bevægelse * kirke i bevægelse * verden i bevægelse
Yderligere oplysninger kan fås på www.kirkedage.dk.

ASSISI-KREDSSENS REGNSKAB 2009

Assisi-Kredsen

Driftsregnskab for året 2009

INDTÆGTER

Kontingentindbetalinger 2008-2009	34.470
Gaver i forb. m. kontingentbetaling	1.880
Aktieudbytte Danske Invest obligationer	1.631
Renter af bankkonto	15
Nettoindtægt ved salg af kort og bøger	3.539
Portostøtte, Biblioteksstyrelsen	5.177
Gaver uden for kontingentbetaling	1.200

kroner

47.911

UDGIFTER

Porto og gebyrer	1.183
Kontorartikler og tryksager	1.088
Telefon	1.000
Hjemmeside 2009 & domænenavn	1.290
DK Kirkers Råd, kontingent 2009	2.600
Gaver & blomster	980
Bestyrelsesmøde d. 23.5.09	2.626
Mødedelagelse & rejse Nyborg Strand	1.670
Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto	23.451
Tur til Skåne	7.979
Kontingent DK Kirkedage 2008 & 2009	4.000

NETTORESULTAT MØDER:

Årsmøde	4.737
Efterårsmøde	3.435
I alt	<u>8.172</u>
	<u>56.037</u>

Årets underskud -8.127

Rejser

Status pr. 31. december 2009

Driftsregnskab for året 2009

Junirejse, GBP	
Indtægter i alt	208.523
Udgifter i alt	<u>-207.102</u>
	-580
Forudbetalinger 2010	18.500
Betalt depos. for 2010	<u>-5.500</u>
Rest depositum	13.000

Efterårsrejse, FHJ	
Renteindtægt	180
Overskud, rejse	<u>8.909</u>
	9.089
Bankgebyr	3
Køb af porto	799
Rejselegat uddelt	<u>0</u>
	802
Årets overskud	<u><u>8.287</u></u>

Skyldigt beløb w/FHJ 0

AKTIVER

Indestående i bank, driftskonto	13.588
Indestående i bank, rejsekonto GBP	33.388
Indestående i bank, rejsekonto FHJ	40.491
OIKOS andele	10.000
Kursværdi investeringsbeviser	46.585
I alt	<u>144.028</u>

PASSIVER

Egenkapital ved årets begyndelse	128.429
Årets underskud if. driftsregnskab	-8.127
Årets underskud, rejsekonto GBP	-580
Årets overskud, rejsekonto FHJ	<u>8.287</u>
	127.989
Kursgevinst	<u>1.889</u>
Egenkapital ved årets afslutning	129.878

Forudbetalinger m.m.:

Kontingentbetalinger for 2010	850
Kontingentbetalinger for 2011-13	300
Netto depositum GBP for 2010	13.000
	<u>144.028</u>

Regnskab revideret d. 16 /1 2010

Lotte Abel, kasserer

Jan Nielsen, revisor

Folkekirken melder sig ind i praktisk fællesskab med anglikanske kirker

Assisi-Kredsen er en økumenisk for-
ening. Og derfor må vi glæde os over
enhver fremgang i fællesskabet mellem
de kristne kirker. Nu har Folkekirken
tilsluttet sig fællesskabet mellem de
nordeuropæiske lutherske og anglikanske
kirker. Porvoo erklæringen blev til gæ-
nem samtaler mellem repræsentanter for
kirkerne i årene 1989-92 og resultatet
fejret gennem en fælles gudstjeneste i
den finske by Porvoo. De fleste med-
lemskirker tilsluttede sig i 1994-95, men
dengang valgte Folkekirken at stå uden-
for, bl.a. med begrundelse i, at Porvoo-
erklæringen lagde større vægt på bispe-
embedet end det hyppigst gøres hos os,
samt at der i anglikanske kirker stadig
var et forbehold overfor kvindelige præ-
ster og biskopper.

Nu har Det mellemkirkelige Råd og bi-
skopperne i fællesskab vedtaget at Folke-
kirken bliver medlem.

Der har dog fra visse sider været kritik af
dette, især fordi det er sket uden offentlig
høring.



Domkirken i Porvoo (Borgå)

Vi bringer her pressemeddelelsen
fra Det mellemkirkelige Råd.:

På Folkekirkens mellemkirkelige Råds
møde den 9. december, 2009 vedtog Rå-
det at melde folkekirken ind i Porvoo
Fællesskabet.

Porvoo Fællesskabet er et praktisk ar-
bejdsfællesskab mellem anglikanske og
lutherske kirker i Norden, Storbritannien,
Irland og Baltikum. De øvrige nordiske
kirker har været med siden fællesskabets
start i 1996, mens Danmark hidtil blot
har været observatør.

"Som observatører har vi fået rigtig me-
get tilbage til folkekirken og er blevet
inspireret i praktisk kirkelige spørgsmål
om diakoni, mission, interreligiøs dialog
og meget mere," siger Paul Verner Skær-

ved, formand for Folkekirken mellemkirkelige Råd.

"Derfor var det også naturligt, at Rådet tog beslutning om at blive fuldgyldigt medlem af Porvoo Fællesskabet. Vi ved, at de anglikanske kirker er interesseret i at have folkekirken med i fællesskabet, da man føler en tæt tilknytning historisk og kirkeligt til folkekirken. Danmark kan også bidrage med en uformel og demokratisk kultur og struktur og en lang tradition indenfor praktisk kirkeligt socialt arbejde," siger Skærved.

De enkelte kirkers bidrag og det praktiske fællesskab er blandt hjørnestene i Porvoo samarbejdet. Fællesskabet har bl. a. til formål at "dele et fælles liv i mission og tjeneste, at bede for og med hinanden og at dele ressourcer." (se www.porvoochurches.com)

I praksis betyder indtrædelsen i Porvoo Fællesskabet også, at præster, der er ordineret i folkekirken kan få embede i andre kirker i Porvoo Fællesskabet, og at danske præster, der gør tjeneste i lande, hvor der er medlemmer af Porvoo Fællesskabet naturligt bliver inddraget i et kollegialt præstefællesskab, hvor de bor og virker.

Folkekirken valgte i 1995 ikke at indtræde i Porvoo Fællesskabet. De anglikanske kirker har dog siden bevæget sig meget, bl.a. hvad angår anerkendelse af kvindelige biskopper. Folkekirken mellemkirkelige Råd vurderer derfor, at de reservationer, som i 1995 umuliggjorde folkekirken deltagelse i Porvoo Fællesskabet, ikke længere er relevante.

Rådets beslutning om at indtræde i Porvoo Fællesskabet kommer efter, at de

danske biskopper har tilkendegivet, at der ikke er læremæssige hindringer for et medlemskab. På den baggrund valgte Rådet derfor at folkekirken kan indtræde som fuldgyldigt medlem af Porvoo Fællesskabet. Tiltrædelsen sker ved en "signaturforklaring", som præciserer på hvilke vilkår folkekirken deltager.

Signaturforklaringen kan ses på

www.interchurch.dk/internationale-org/porvoo.



På dette kort over medlemskirker er Folkekirken stadig markeret som observatør. Når også Portugal, Spanien og det øvrige Europa er markeret med farver, må det skyldes, at der dér findes anglikanske bispedømmer.

Bjergprædikenen og efterfølgelsen

2. del af foredrag ved Assisi-kredsens efterårsmøde,
21. november 2009

af Johannes Nissen

Fortsat fra forrige nummer

At sikre sig selv eller vove sig selv i livets risiko

Umiddelbart efter Matt 6,24 følger formaning om ikke at bekymre sig. I stedet for at bekymre sig for mad og klæder skal disciplene søge Gudsriget og hans retfærdighed, så skal nemlig alt det andet blive givet i tilgift (Matt 6,25-34). Hvad er baggrunden for og meningen med disse ord?

Jeg tror, at Jesus med disse ord vil opfordre sine tilhørere til at vælge mellem friheden og sikkerheden. Lad mig forklare dette valg ved endnu engang at henvise til

fortællingen om den rige unge mand (rige yngling). Vi møder her et menneske, der lever ud af den overbevisning, som også præger vores samfund: man tror, at det er muligt at bevare både sikkerheden og friheden på én gang. Men det er nu engang sådan her i livet, at enten kan vi sikre os og så forråder vi både vores egen og vores næstes frihed, eller også kan vi være frie og så må vi give afkald på sikkerheden.

Når man f.eks. vil beskytte et samfund mod alle mulige farer, så opbygger man efterhånden et samfund, der udøver kontrol med sine borgere. Et samfund, der investerer i sikkerhed og i politiske forholdsregler, fordi det lever i en konstant angst, kan ikke tåle frihed.

Man kan altså ikke både sikre sig og bevare friheden. Og den rige mand ville begge dele. Derfor gik han bedrøvet bort, da Jesus bad ham om at give alt, hvad han ejede, til de fattige. Manden ville vinde friheden og bevare sikkerheden, fordi der var meget at sikre. Men friheden kan kun vindes, hvis man er villig til at risikere noget (J. Zink; jf. J. Nissen, På livets side, Kbhvn.1988, 86-87).

Netop ordene om ikke at bekymre sig, viser, at man må vælge mellem frihed og sikkerhed.



Verdens største problem er sikkerheden. Vi taler om sikkerhedspolitik. Det betyder, at verden bliver mere og mere usikker, for af lutter bekymring om, at vi har færre udryddelsesvåben end fjenden, så øger vi usikkerheden i verden hver time. For at sikre os.

Det er karakteristisk for bekymringen, at den aldrig bliver færdig, for den vil sikre sig, dobbeltsikre, ja tidobbeltsikre, og jo mere den sikrer sig, jo mere usikker bliver den.

Jesus fortalte en gang lignelsen om de betroede talenter (Matt 25,14-30). Historien handler om live, og vore bekymringer for livet, og om bekymringer, som ødelægger livet. Som bekendt blev de to første tjenere rost, fordi de handlede med deres talenter, hvorimod den sidste tjener gravede sin talent ned, og derfor mistede han alt. Nu vil man måske sige, at de to første tjenere jo da også ville sikre sig gennem deres handel. Ja, men de kunne ikke vide, om det lykkedes. Hvis de havde været fulde af bekymringer, så havde de også gravet deres talenter ned. Man kunne tænke sig, at en af dem handlede, brugte sig selv og mistede det hele. Til en sådan tjener ville lignelsens herre have sagt: Du sparede ikke dig selv, og det liv, du fik, for at leve – gå ind til din Herres glæde.

Jesus var jo selv en sådan tjener. Han talte om, at vi ikke skulle bekymre os, og han satte selv livet på spil, og det kom der intet ud af – overfladisk set. Og alligevel kom der noget ud af det. I hans liv og hans død kom en anderledes virkelighed til udtryk: Gudsriget. Alt det, han havde

gjort, sagt og levet blev en bekræftelse af lignelsens budskab, som er: Ødelæg ikke dit liv i bekymring, grav ikke din (dit) talent ned i jorden for at sikre dig, gå ind til din Herres glæde. (J. Møllehave: Dødningehjem – De levendes land, 1981, 98-101).

Lignelsen forkynder, at den, der ofrer sig selv i livets og tjenestens risiko, ham skal der gives, og han skal få i overflod af liv og tjeneste. Men den, der ikke har andet end sin uangribelighed, mister endog det, han havde: tjenesten, livet, uangribeligheden. For han, den uangribelige, bliver netop angrebet af kærlighedens Gud – han der kun ville sikre sig mod dommen, bliver netop dømt, dømt af den kærlighed, som han svigtede (H.J. Falk, En Sct. Knuds Postil, 50-51).

Praksis er kriteriet

Sidste del af Bjergprædikenen er en stor appel til at lade tro og handling udgøre en enhed (7,13-27). Vi møder her det samme tema som i Jakobsbrevet: ”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere; ellers bedrager I jer selv” (Jak 1,22).

Denne betoning af handlingen kommer nok stærkest til udtryk i ordene: ”Ikke enhver, som siger: ”Herre, Herre”, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje” (Matt 7,21). Det, som i sidste instans er afgørende, er altså ikke den rent dogmatiske eller ortodokse bekendelse. Og – som det efterfølgende vers viser – er det heller ikke den profetiske tale i Jesu navn, ligesom det heller ikke er uddrivelse af dæmoner og andre undergerninger. Det afgørende er alene, om man gør den himmelske fa-

ders vilje, altså praksis.

Også praksis eller Guds vilje bliver konkret bestemt i sammenhængen: Det drejer sig om den livsform og de anvisninger, som er beskrevet tidligere i Bjergrædikenen. Man kan altså ikke tale sig ud af handlingen ved at henvise til manglende viden om Guds vilje, for Guds vilje er klart skildret. Det er intet andet end den radikale kærlighed, hvis absolutte målestok er Guds egen handling, og hvis jordiske konkrete målestok er omsorgen for medmennesket. Det er kort og godt kærlighedens handlinger, det drejer sig om

Efterfølgelsen skal således have en konkret form. Bekendelsen til Jesus er kun rigtig, når man også er rede til at lade den få konsekvenser i hverdagen. Hvis overensstemmelsen mellem ord og handling mangler, så opstår der et alvorligt troværdighedsproblem. Og det er måske – når det kommer til stykket – en af de største udfordringer, som kirken står over for i dag. Spørgsmålet til kirken, menighederne og de enkelte kristne lyder: Er i selv parat til at leve det liv, som Bjergrædikenen opfordrer til, et liv i kompromisløs tjeneste?

Eller sagt på en anden måde: Er disciplene – er menigheden, er ”vi” – jordens salt og verdens lys (Matt 5,13-16)? Det vil sige det sted, hvor de værdier, Bjergrædikenen taler om, søges levet ud i praksis

Det ville være en forkortning, hvis man nøjedes med at sige som reformatorerne: at det er disciplenes budskab, der er saltet. Nej, det er hele deres eksistens, der menes, så sandheden har fået et nyt grundlag ved Kristi kald til efterfølgelse (D. Bon-

hoeffer, Efterfølgelse, s. 95).

Men den anden mulighed består, nemlig at saltet mister sin kraft og ophører med at være salt. Da duer det i virkeligheden ikke til noget som helst, men må smides væk. Hvis det sker, ja så er forskellen mellem menigheden og verden udvisket eller ligefrem forsvundet. Så er menigheden ikke mere det ”kontrastsamfund”, som den skulle være. Så giver menigheden blot udtryk for de værdinormer, der nu engang hersker i verden: vækst, præstation, overflod, sikkerhed osv.

Kompromisets problem

Men som enkelt kristen og som menighed lever vi i et dilemma. På den ene side har vi Bjergrædikenen med hele dens radikalisme, på den anden side har vi dagligdagen med alle dens kompromisser.

Bjergrædikenens radikalisme kræver hele mennesket. Det må vælge mellem Gud og mammon. Hvis mennesket ikke kun tilbeder Gud, men også sin ejendom – eller ikke sætter hele sin ejendom ind for Gudsrigets sag – så lever det delt og splittet. Vi lever delt, når vi deler vore medmennesker ind i den, som vi må elske og dem som vi må hade (5,43). Vi lever delt, når vi anvender to målestokke, når vi fælder dom: når vi ser splinten i den andens øje, men ikke bjælken i vores eget (7,3-5). Vi lever delt, når vi beder til Gud som fader og samtidig gør os bekymringer for mad og klæder (6,25-34), Vi lever delt, når vi offentligt stiller vore gode gerninger frem (6,2-4), vore bønner (6,5-6), og vor faste (6,16-18), fordi vi så også vil have anerkendelse fra (andre) mennesker. Vi vil have dobbeltlønnen – både løn fra

vore medmennesker og fra Gud. Selv om vi ikke slår vores bror ihjel, lever vi delt, når vi vredes på ham. Vi lever også delt, når vi begærer det andet køn, selv om vi ikke bryder ægteskabet (5,27f.).

Helheden lader sig kun gennemføre, når mennesket har et centrum, en midte. En midte, hvorudfra det kan leve. Disciplene må desuden have et mål. Ellers bliver de splittede og delte. Som midte og mål står Gudsriget og dets retfærdighed.

Men hvad så med kompromisset? Det moderne komplekse samfund betyder, at en række forskellige og uensartede grupper og værdipositioner lever side om side. Hvis disse grupper skal leve sammen i det pluralistiske samfund, så kan det kun ske ved, at hver gruppe opgiver en del af sine egne interesser. Den principielle ret til at have sine særlige interesser bliver dog stående. Man giver kun køb på egne interesser, for at der overhovedet kan opstå et kompromis.

Men Bibelen har et andet billede af, hvad et samfund er. Guds kontrastsamfund, som bl.a. kommer til udtryk i Bjergprædikenen, er et sted, hvor man ikke taler om sine egne interessere som noget, man skal forsvare. Her drejer det sig så at sige om "Guds interesser", dvs. Guds sag, Gudsriget. Idet alle tænker ud fra Gud eller Gudsriget, gør de de andres interesser til ens egne interesser. Der er ikke tale om en interesse-udligning – sådan som i det moderne pluralistiske og demokratiske samfund – men om en radikal ny måde at tænke på: ud fra Gud og ud fra den anden. Man kan også sige ud fra det dobbelte kærlighedsbud med dets radikale konse-

kvenser

Fascinationen

Hvis dette nye og anderledes samfund på nogen måde skal få plads i vores verden, er det nødvendigt, at mennesker lader sig rive med af de visioner, som Bjergprædikenen rummer. Der kaldes på en helhjertet indsats. Mennesker må lade sig fascinere af Gudsriget, sådan som det billedligt kommer til udtryk i lignelsen om den kostbare skat (Matt 13,44):

"Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber den mark"

Det er denne fascination, Bjergprædikenen handler om. Mon ikke også det var drivkraften i Frans af Assisis liv?

For en uddybning af min forståelse af Bjergprædikenen se bl.a. mine artikler "Bjergprædikenen og freden", i P. Nørgaard-Højen (red.), *Fred og nedrustning – kirkens ansvar?*, Århus 1983, 69-93 og "Det hele menneske. Om bjergprædikens menneskesyn", i J. Nissen & H. Simonsen (red.), *Teologi og kirke* (Festskr. Til P. Nepper-Christensen), København 1986, 82-103.

Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Teglværksgade 3, 1.th.
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring



BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Dalles Have 24, 3400 Hillerød
tlf 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3, 1.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Havnevej 26, st.tv., 4000 Roskilde
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49
Bank: reg. nr 0258 konto: 225 19 49

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1.tv., 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96

Inge Lise Therkildsen
De Conincks Vej 20, 2840 Holte
tlf 45 41 34 33

Gert Ryom-Hansen
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 26 14

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

Blanka Langsted
Roskildevej 94, 5.tv.,
2000 Frederiksberg
tlf 38 79 89 82

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

Nyt fra Assisi-Kredsen
ISSN 1395-8798

Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk