



*Nyt fra*  
**ASSISI-KREDSSEN**

Oktober 2004

nr. 44





## INDHOLD:

Efterårsmøde i Enghave	<i>side 3</i>
Omtale af ture i 2005	<i>side 4</i>
Frans's dødsdag	<i>side 5</i>
Odenseturen	<i>side 6</i>
Boganmeldelse og Nyt fra pater Mizzi	<i>side 9</i>
Danske Kirkers Råd	<i>side 10</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

## ASSISI-KREDS DATOER

27. november  
Efterårsmøde i Enghave Kirke

26. februar **2005**  
Årsmøde og generalforsamling  
i Enghave Kirke

28. maj - 5. juni 2005  
Assisi-rejse



### Kontingent 2004

Der er stadig nogle, som ikke har betalt deres kontingent .  
Mindstekontingentet er stadig 60 kr (næste år stiger det til 100 kr).

Betal nu, så sparer vi udgiften til at sende rykkere.  
Betalning på giro 225 1949

Med venlig hilsen  
*Lotte Abel*

---

# Assisi-kredsens efterårsmøde i Enghave Kirke 27. november kl. 11-16

- Gudstjeneste i kirken
- Frokost
- Foredrag v. broder Theodor :  
”Tre måneder i Honduras’ slum”  
På trods af, at livet i slumkvarteret er fyldt med sociale problemer og kriminalitet, så viser mennesker dér en enorm livsglæde . Hvorfor gør de det? Og kan vi lære noget af det med al vores materialisme, hvor ingen behøver at lide sult, være hjemløs? Hvor er vores livsglæde henne?
- Efter foredraget kaffe

Pris for frokost og kaffe 60 kr.



# Assisi-rejse

## forår 2005

Forårsrejsen bliver med afrejse lørdag d. 28. maj og med hjemrejse søndag d. 5. juni.

Der arbejdes med plan om, at den sidste overnatning finder sted i Rom med mulighed for fx at besøge Lateranet, hvor Frans fik ordensreglen godkendt af Innocens d. III.

Rejsens ledere bliver Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum.

Program i næste nummer af bladet



## Skriv i kalenderen nu!

## Tur til Vadstena med Assisi-Kredsen



Der planlægges en efterårsweekend til Vadstena fra fredag 9. til søndag d. 11. september 2005.

Vadstena er den hellige Birgittas hjemsted og i nutiden et center for den moderne pilgrimsbevægelse.

Afrejsen vil formentlig blive fredag morgen.

# Frans' dag - den 4. oktober

af Frederik Hjerrild



Den 4. oktober er Frans' dag. I helgenkalenderen er denne dag navngivet efter Frans af Assisi. Helgendagen er jo altid den pågældendes dødsdag – den vigtige dag hvor et menneske overgår fra dette kortvarige, forgængelige liv til et liv i Guds hånd med udsigt til opstandelsen på den yderste dag.

Ofte har vi under efterårsrejserne til Assisi oplevet denne 4. oktober, således også planlagt i år hvor vi er i Assisi på festdagen der fejres med messer, optog, processioner og en stor folkemængde.

Aftnen forinden, den 3. oktober, fejres i Assisi *Il Transito di San*

*Francesco* – en procession der følger den døende Frans' rute fra Assisi til den store kirke på sletten neden for byen, Santa Maria degli Angeli, til det sted hvor Frans døde: *Cappella del Transito* inde i den store kirke lige til højre for den lille kirke *Porziuncola*. Porziuncola – den lille jordlod hvor Frans og hans første brødre boede – lå den gang midt i et skovbevokset område, i dag midt i stationsbyen Assisi.

Nogle har undret sig over hvorfor helgendagen er den 4. oktober, når Frans dog døde ved solnedgang den 3. oktober 1226. Det har sin forklaring i at man dengang i kirken anvendte en anden tidsregning for dagene end vi gør i dag. Vi regner døgnnet fra midnat, men den-

gang og langt op i den europæiske historie begyndte dagen ved solnedgang og varede til næste solnedgang. Således også iflg. skabelsesberetningen – se selv efter! – ”Så blev det aften, og det blev morgen, første dag” og ”... anden dag” osv. Vi har stadig i vor noderne tid rester af denne tidsregning fra den kirkelige rytme hvor festdagen indledes aftnen forinden: Juledag begynder med Juleaften, Sct. Hans dag begynder med Sct. Hans aften, Mortensdag begynder med Mortensaften.

Frans døde med ordene fra Psalme 142 på læberne allerførst på dagen 4. oktober 1226.

---

# Assisi-Kredsens Efterårstur

18. september 2004

v. *Merete Poulsen*



Turen gik i år til Odense. Første stop var *H.C. Andersens Hus*, som man ikke kan komme udenom, når man besøjer Odense. Og så i år, hvor der er ekstra fokus på i anledning af jubilæumsåret til næste år, 2005, 100 året for hans fødsel. Huset og bydelen her omkring er jo en rejse værd i sig selv og nok til en hel dags oplevelser. – Her kommer et par af mine indtryk: Mindesalen med Niels Larsen Stevns pragtfulde fresker og specielt den, hvor han modtages som æresborger i sin hjemby med Sct. Knuds Kirke stolt knejsende over menneskemængden. – Mit andet indtryk er fra biblioteket, hvor jeg lagde mærke til et par specielle udgivelser: ”Kejserens nye klæder” illustreret af Karl Lagerfeldt (1992) og ”Tolv med posten” med Sikker Hansen som smuk illustratør (1942).

Næste stop var *Vor Frue Kirke*, hvor vi sang Tolvssang med introduktion af Gunnar. En smuk gammel kirke med en lang historie. Hvor det interessanteste i denne sammenhæng var, at kirkens tidligere altertavle havde været Claus Bergs. Den hang her fra 1867 - 1882, hvorefter den kom til sin nuværende plads i Sct. Knuds Kirke i 1886.

Altertavlen var i første omgang lavet til Gråbrødre Kirke i 1500-tallet. Ved en auktion i 1806, da kirken stod for nedriv-



*Sognepræst Annette Foged Schultz holdt foredrag om pilgrimsvandring*

ning, blev den solgt til Vor Frue Kirke for 215 rigsdaler.

Efterhånden var vi sultne og tørstige, så det var godt med vores madpakker og rødvin ”Nonneblod” og vand, som vi blev budt på. Vi spiste i Odenses ældste hus, fik vi at vide. Den gamle Latinskole, som i 1996 er inddraget som del af det nyindrettede sognehus.

En lille byvandring ned forbi rådhuset førte os forbi en gammel klosterruin, men vi fandt ikke ud, hvad det egentlig var.

Og så til en kyndig omvisning i Sct. Knuds Kirke, Odense Domkirke. Her blev *altertavlen* så præsenteret og forklaret i al sin fantastiske, kunstneriske og historiske skønhed. Og den vigtige person for os i dag var franciskanermunken,

broder Jakob, centralt placeret ved Jesus. I krypten den vigtige historie med de 2 kister med Sct. Knud og hans broder Benedict.

Kirketjeneren fortalte også om moderne kunst i domkirken, nemlig en glasmosaik



Herre vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den!

Vandringsmanden  
af Arne Haugen Sørensen  
Sct. Knuds Kirke, Odense

(rude) af Arne Haugen Sørensen, med hans ofte benyttede motiv "Vandringsmanden", blandt andet brugt som logo ved Danske Kirkedage i år. Endelig fortalte kirketjeneren, at kirken har 4 orgler, som alle er i brug ved forskellige lejligheder.

Nu gik busturen til Blommenslyst Kro, hvor kaffe, lagkage og ikke mindst Anette Foged Schultz ventede os. Vi blev herefter så rigeligt "fyldt op" både lagekageligt og sjæleligt til resten af dagen



og fremover.

Her dukkede vandringsmanden op igen, som motiv på "Fynsk Pilgrimsvandring 2004", som Anette er arrangør af. Lysbilledforedraget handlede om hendes oplevelser på pilgrimsvandring til Santiago de Compostella i Spanien og til

Vadstena i Sverige. Bl.a. forklarede hun om sit syn på forskellen mellem katolsk og protestantisk pilgrimsvandring - i den katolske er målet for vandringen ofte en *helgengrav* - i den protestantiske er målet *vandringen* i sig selv fra kirke til kirke.

Min vandring går ofte til H.C. Andersens grav på Assistent Kirkegård. På hans gravsten står følgende:

*"Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt,  
Er uforkrænkelig, kan ej gaa tabt.  
Vort Jordliv her er Evighedens Frø,  
Vort Legem dør, men Sjælen kan ej dø!"*

Tak til arrangørerne Marianne og Gunnar plus øvrige medvandrere for en fin tur med store oplevelser.



---

## Nyt om pater Mizzi

Pater Mizzi har forladt CEFID, og han bor nu på Sacro Convento. Igennem de sidste par år har hans helbred ikke været så godt, og han har gennemgået nogle operationer. Han er i øjeblikket under lægebehandling, men føler sig ret godt tilpas. For tiden påtager han sig ikke så mange opgaver som tidligere, da han behøver noget hvile. Han har arbejdet med økumenisme og interreligiøs dialog i 45 år, og han mener, at det nu er tiden inde for noget hvile. I hvert fald lige i øjeblikket. Han håber naturligvis at genvinde sit helbred, og så vil han genoptage flere aktiviteter. Pater Mizzi har dog på Sacro Convento i foråret og sommeren mødt en hel del grupper, især fra Danmark, og har holdt foredrag for dem. Han vil fortsat være glad for at møde Assisi-kredsen, når de kommer til Assisi, som han har gjort i de sidste 30 år siden Assisi-Kredsens stiftelse.

Modtaget pr e-mail fra Bente Wolf, Assisi



### Den lille pilgrimsbog

er en meget lille handy bog, der kan ligge i en lomme.

Den indeholder rigtig mange oplysninger, både om forberedelserne til en pilgrimsvandring og så en masse informationer, man kan bruge undervejs.

Der er en kort gennemgang af pilgrimsvandringen historie, de store valfartsmål er nævnt.

Og så det der fylder mest, nemlig bønner, salmer og bibeltekster til den daglige brug under pilgrimsvandringen.

Så det er en absolut anbefalelsesværdig bog, hvis man planlægger en pilgrimsvandring.

Den lille pilgrimsbog  
anmeldt af Vera Christensen  
Bearbejdet og oversat fra svensk af Elisabeth Lidell  
Udgivet på RPF – Religionspædagogisk Forlag

---

# Danske Kirkers Råd

## - et forum for samtale og samarbejde

---

Danske Kirkers Råd skal være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og mission. Rådet kan tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og fællesskabet mellem kirkerne. Kirkerne ønsker også at være med til at sikre frihed og lige vilkår for alle. Danske Kirkers Råd bliver associeret til de internationale kirkeorganisationer, Konferencen for Europæiske Kirker og Kirkernes Verdensråd.

Formand for det nye Råd, Peter Lodberg ser lyst på det fremtidige arbejde. "Forholdet mellem kirkerne i Danmark har aldrig været bedre" siger han, og fortsætter: "Nu samarbejder mere end 10 kirkesamfund og 30 kirkelige organisationer i Danmark. Det er det bredeste kirkelige samarbejde nogensinde i Danmark". Han peger på forholdet mellem staten på den ene side og kirker og religionssamfund på den anden, som et tema der vil komme til at komme til at præge arbejdet i det nye råd. "Danske Kirkers Råd tilbyder sig som diskussionsforum og partner i denne sammenhæng. Kirkesamfundene har gennem årene indhøstet mange erfaringer og kan derfor bidrage med en vigtig ekspertise på dette område", forklarer han, og tilføjer: "Det er ikke nødvendigvis målet, at kirkerne skal blive enige om ét bestemt standpunkt,

men det er vigtigt at få så bred og dyb debat som overhovedet muligt, før politikerne skal træffe en beslutning om for eksempel at ændre Grundloven."

I Danske Kirkers Råd kan rådsmødet udtale sig i sager der knytter sig til organisationens formål. Samtidig fremgår det også af Rådets vedtægter at ingen medlemskirke eller organisation er forpligtet af Rådsmødebeslutninger den ikke selv har tilsluttet sig. "Friheden i samarbejdet er sikret, samtidig med at samarbejdets mulighed står åben. Det er måske denne balance mellem frihed og mulighed, der er hemmeligheden bag at kirker og organisationer i Danmark nu har fundet hinanden i Danske Kirkers Råd.", slutter Peter Lodberg.

Generalsekretær for Danske Kirkers Råd bliver den 28-årige cand. theol. Lene Suh Nicolaisen som tiltræder 1. januar 2005

*(fra Det Mellemkirkelige Råds hjemmeside)*

Assisi-Kredsen plads i Danske Kirkers Råd er fremover i Mellemkirkeligt Arbejdsforum med Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum som vores repræsentanter.



Velsignet være du af Gud, min by! For takket være dig skal mange sjæle blive frelst, i dig skal bo mange tjenere for den højeste, og ved dig skal mange blive kaldet til Himmeriget.

Den hellige Frans' sidste ord til Assisi

Billedet:

Relief, som viser den døende Frans, der bæres ned til Porziuncola, og som løftes op for at velsigne byen Assisi.

---

## BESTYRELSEN

*Frederik Hjerrild*, formand  
Strindbergsvej 34, 2500 Valby  
tlf 36 17 50 70  
hjerrild@assisi-kredsen.dk

*Marianne Plum*, sekretær  
Oliemøllegade 12,3. 2., 2100 Kbh Ø  
tlf 39 29 87 40  
plum@assisi-kredsen.dk

*Lotte Abel*, kasserer  
Sandbygårdvej 31,2.tv.  
2700 Brønshøj  
tlf 38 28 85 56  
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

*Suzanne Scavenius Torp*,  
Jægersborg Alle 45, 2. mf.  
2920 Charlottenlund  
tlf 39 64 45 11

*Gunnar Bach Pedersen*  
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V  
tlf 33 25 52 92  
gbp@assisi-kredsen.dk

*Vera Christensen*  
Valhøjs Allé 125 A st.th.  
2610 Rødovre  
tlf 36 41 23 19

*Birthe Backhausen*  
Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV  
tlf 35 83 39 07

*Johan Petersen*  
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby  
tlf 45 83 45 93

*Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.*  
Frederiksborgvej 11  
4000 Roskilde  
46 36 77 56

---

### NYT FRA ASSISI-KREDSSEN

redigeres af  
Marianne Plum (ansv)  
Gunnar Bach Pedersen