



Nyt fra
ASSISI-KREDSSEN

Juni 2004

nr. 43





INDHOLD:

Efterårstur til Odense	<i>side 3</i>
Årsberetning	<i>side 5</i>
Referat af generalforsamling	<i>side 6</i>
Den nyesalmebog	<i>side 7</i>
Regnskab	<i>side 8</i>
”Historiens vingesus”	<i>side 12</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

ASSISI-KREDS DATOER

18. september
Efterårstur til Odense

2. - 9. oktober
Assisi-rejse

28. maj - 4. juni 2005
Assisi-rejse

www.assisi-kredsen.dk

Der er mange, der besøger vores hjemmeside - vi har modtaget denne e-mail:

Kære assisi kreds -

Jeg så på jeres fine web-side at jeg blev besøgende nummer 10000. Da der næppe er nogen præmie for det, men det på den anden side ville være synd helt at forbigå det i tavshed, synes jeg, at jeg ville hilse og sige, at det er en fin fin hjemmeside, og en meget spændende forening.

mvh Morten Krabbe Barfoed

Kollekten

ved årsmødet i Enghave Kirke var på 1.381,75 kr, som er sendt til Folkekirkens Nødhjælps fæsteindsamling ”Ryd minerne”.

Efterårstur til Odense

18. sept. 2004



Programmet er:

- kl. 9 afgang med bus fra Enghave Kirke (medbring madpakke til frokost)
- Besøg i H. C. Andersens hus
- Tolvsang i Vor Frue Kirke
- Medbragt frokost i Vor Frue kirkes menighedshus ved kirken (drikkevarer kan købes)
- Rundvisning i Domkirken
- Kaffe
- Foredrag ved sognepræst Anette Foged Schultz:
"Pilgrimsvandring - en bevægelse mod nyt liv"
- Middag på Blommenslyst Kro
- hjemtur - forventet hjemkomst ca. kl. 21 ved Enghave Kirke

Prisen vil være **575 kr.** som dækker bustransporten, Store Bælt-aftøi ff, besøg og rundvisninger samt kaffe og middagen.

Tilmelding senest den 8. september på omstående blanket, der sendes/afløves til kasserer Lotte Abel, Sandbygårdvej 31,2.tv., 2700 Brønshøj, tlf 38 28 85 56

Tilmelding til Odense-tur lørdag den 18. september 2004

sendes til Lotte Abel

Navn(e): -----

Adresse: -----

Tlf: -----

ønsker at deltage i turen til Odense.

underskrift:-----

Betaling sendt til Giro 225 19 49 til Assisi-Kredsens kasserer

Betaling vedlagt i check



Assisi-Kredsens årsmøde og generalforsamling lørdag den 28. februar 2004 i Enghave Kirke

Beretning

Assisi-Kredsen blev stiftet i 1974 og har i år 30 års jubilæum.

Sidste årsmøde blev afholdt den 22. februar 2003 her i Enghave Kirke, hvor vi hørte et interessant foredrag af sognepræst Elisabeth Lidell om en pilgrimsrejse til Santiago di Compostela.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt tre bestyrelsesmøder.

Der har i årets løb været afholdt to vellykkede rejser til Assisi, én i begyndelsen af juni med 20 deltagere, og en i begyndelsen af oktober med 28 deltagere. Der har været en weekend-tur til Løgumkloster i september måned. Her holdt Gerhard Pedersen, tidl. rektor for Pastorseminariet i Århus, foredrag om bøn, og der var ekskursion til Dannevirke og Slesvig.

Møde den 6. marts 2003 med den syrisk-ortodokse præst Biji Markose.

Efterårsmøde den 22. november med foredrag af sognepræst Kristian Høeg om ”Den ortodokse tro”.

Hilsener i årets løb fra broder Theodor i Latin-Amerika (brev oplæst).

Vores gamle ven i Assisi, pater Max Mizzi, har gennemgået en operation og været på rekreation hos sin familie på Malta. En amerikansk medbroder leder nu det økumeniske center med Max Mizzi som rådgiver.

Vi modtager med jævne mellemrum medlemsbladet fra det svenske Franciskusselskab, og yderligere kontakt i det forløbne år har bestået i at jeg den 5. okt. 2003 var i Malmö til Franciskusselskabets årsmøde med et foredrag om ”Frans og fattigdommen”.

Assisi-Kredsen har også som sædvanlig deltaget i Det økumeniske Fællesråds årsmøde.

Tak til bestyrelsen for trofast og muntert samarbejde, ikke mindst til vores kasserer Lotte Abel, til revisor Edith Jensen og til redaktionen af *Nyt fra Assisi-Kredsen* for et velredigeret og spændende medlemsblad. Der er p.t. ca. 325 medlemmer af Assisi-Kredsen. Tak til alle medlemmer, ikke mindst rejsedeltagere, for fælles oplevelser og godt samvær og for hilsner i årets løb.

Pax & bonum, *Frederik Hjerrild*

Årsmøde 2004 i Assisi-Kredsen, Enghave Kirke, 28. februar 2004

Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2004 Dagsorden er udsendt i Nyt fra Assisi-Kredsen nr. 42

Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Anders Christensen valgt enstemmigt. Anders Christensen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden.

Ad. 2. Anders Christensen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning. Denne bringes i kommende nummer af "Nyt fra Assisi-Kredsen." Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad. 3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Lotte Abel. Der var derefter tid til spørgsmål til kasserer og dermed regnskab. Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.

Ad. 4. Frederik Hjerrild orienterede kort omkring Andelskassen OIKOS, som vi evt. ville kunne bruge som bankforbindelse. Der vil blive udsendt orientering om OIKOS i vores blad, men ellers kan der henvises til www.oikos.dk, hvor man kan læse mere. Punktet tages op ved senere lejlighed.

Ad. 5. Generalforsamling besluttede enstemmigt at forhøje kontingentet til kr. 100 fra 2005.

Ad. 6. På valg i år var Marianne Plum, Vera Christensen og Suzanne Scavenius Torp. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Ad. 7. Valg af suppleanter.

Dirigenten havde studeret vedtægterne, og fundet ud af, at kun Birthe Backhausen var på valg i år.

Birthe Backhausen blev genvalgt med akklamation.

Ad. 8. Valg af revisor. Edith M. Jensen blev genvalgt. Jørgen Sanderhoff blev genvalgt til revisorsuppleant. Begge med akklamation.

Ad. 9. Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen.

Ad. 10. Gunnar omtalte den kommende rejse til Assisi 8. - 15. maj.

Der er endnu pladser. Program fremlagt.

Frederik omtalte den planlagte rejse til i oktober. Program fremlagt.


Efterårstur til Odense i september 2004 blev nævnt. Der kommer mere omtale i nr. 43

Der blev udtrykt glæde og tilfredshed med "Nyt fra Assisi-Kredsen".

Anders Christensen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.


Anders Christensen
Dirigent


Frederik Hjerrild
Formand


Marianne Plum
Referent

Eva Meile

”Den nye Salmebog”

refereret af Vibeke Hoffmann



Den nye salmebog, som blev taget i brug p. 1. januar 2003, var igennem en 10 år lang proces og 7 kirkeministre før at blive færdig. Bølgerne har gået højt under diskussionerne og stemningen har svinget fra negativ til positiv.

Salmebogsforslaget blev udsendt til høring i menighedsråd gennem en periode på 1½ år i 2000. Der indkom 1659 breve og afhandlinger fra mange forskellige fraktioner af den danske folkekirke.

Hele projektet blev søsat i 1993 af daværende kirkeminister Torben Rechen-dorph. Der blev nedsat en salmebogs-kommission på 20 medlemmer fra for-

skellige kredse: præster, teologer, folke-skolelærere, jurister, højskolelærere og organister.

Der blev vedtaget et kommissorium med følgende retningslinier for kommissionens medlemmer:

1. at gennemgå 1953 udgaven af salmebogen, med henblik på, hvilke salmer, der kunne udelades.
2. at føre de gamle (f. eks. Brorson og Kingo salmer) tilbage til original sprog (så vidt muligt), dog uden at det måtte gå ud over forståelsen og brugen i gudstjenesten.
3. at undersøge, hvilke nye salmer, der skulle med af dem, dvs. de, der er kommet til siden 1953.

Hvad kommissionen gjorde :

vedr. 1. Flere salmer blev fjernet, dog vakte det især bestyrtelse, at man ville udelade nr. 26: Nærmere Gud til dig, nr. 209: Et kors, det var det hårde trange leje, nr. 67: Jeg så ham som barn og nr. 753: Gud, du som lyset og dagen oplod.

Efter mange diskussioner og lange brevvekslinger kom salmerne ind i salmebogen igen.

vedr. 2. Visse af de gamle salmedigters originale tekster ”var bare for meget”. F. eks. fandt man Kingo: for realistisk og for grov, han kaldte, hvad man i dag ville

fortsættes side 10

REGNSKAB 2003

Driftsregnskab for året 2003

<u>INDTÆGTER</u>	<u>kroner</u>
333 kontingentindbetalinger	19.975
Gaver i forb. m. kontingentbetaling	2.610
Indgået ved salg af kort, bøger m.m.	3.857
Obligationsrenter (315 dage)	1.941
Renter af bankkonto	5
Salg af obligationer	47.457
Kursregulering	<u>3.561</u>
	<u>79.406</u>
 <u>UDGIFTER</u>	
Porto og gebyrer	2.763
Kontorartikler og tryksager	2.400
Bogkøb	3.363
Telefon	1.000
Gave og bærebuket	550
Hjemmeside 2003	700
Danske Kirkedage 2003	1.000
Økumenisk Fællesråd, kontingent 2003	1.700
Køb af BG invest 465 stk.	49.011
Kurtage	322
Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto	8.457
 NETTOUDGIFTER MØDER m.m.:	
Årsmøde	2.716
Biji Mærkose d. 6.3.	807
Tur til Løgumkloster	10.590
Efterårs møde	<u>2.105</u>
I alt	<u>16.218</u>
	<u>87.484</u>
 Årets underskud	<u><u>-8.078</u></u>

Drifts

Efter

Indta

Udgi

Foru

Forå

Indta

Udgi

Den nye salmebog

fortsat fra side 7

sige ”en spade før en spade”. Og Brorson før svulmende, . . . så altså der blev alligevel ikke ændret væsentligt i teksterne. vedr. 3. Der var mange gode nye salmer fra både store teologer og store digtere, som kunne komme med i den nye salmebog.

Hans Anker Jørgensen fik feks. før få i 1. omgang, men fik senere flere salmer i salmebogen. Flere salmer var meget moralistiske – men mange dog i et ærligt sprog.

Johannes Møllehave, Johannes Johansen, Lisbeth Smedegård Andersen var også blandt dem, der blev medtaget i den nye salmebog.

Også svenske, norske, engelske salmer blev medtaget og mange rytmiske salmer, jo, der kom mange nye med.

Efter Eva Meiles meget inspirerende foredrag satte hun sig til klaveret, og vi sang derefter nogle af de nye salmer fra den nye salmebog, som blev uddelt:

Nr. 249: Hans Anker Jørgensen: Hvad er

det at møde den opstandne mester i live igen. Melodi: Det var kun en drøm.

Nr. 70: Steen Kaalø: Du kom til vor runde jord. Melodi: Hans Dammeyer 1990.

Nr. 131: Lisbeth Smedegård Andersen: Blåt væded lys frem bag skyers skred, med melodi af Erik Houmann, organist fra Risskov

og endelig nr. 522: Johannes Møllehave: Nåden er din dagligdag, med melodi af Niels Viggo Bentzon, 1985 og Martin Elmquist, 1992. To meget forskellige melodier, men meget flotte begge to.

Men ingen af de nye salmer var lette at synge, især ikke de ny rytmiske salmer. Men det håber jeg, der bliver taget behørigt hensyn til ved brugen af disse salmer i fremtiden i kirkerne. Disse nye salmer skulle jo gerne anvendes og forblive i også de næste udgaver af salmebogen.

Men det varer sikkert mange år, før dette stor arbejde igen bliver gjort.

Det var en meget spændende og inspirerende eftermiddag og meget interessant at høre om dette store arbejde, som så mange mennesker har deltaget i, og som mange flere forhåbentligt vil få glæde af



Der sælges bøger og kort på årsmødet



Efterårsturen til Assisi:
REJSE til ASSISI
med Assisi-Kredsen
2. - 9. okt. 2004

pris 6.900 kr.

Efterårsrejsen er næsten fuldtænet, der er kun få pladser tilbage. Interesserede bedes ringe til Frederik Hjerrild for at blive tilmeldt eller evt. blive skrevet på venteliste: 36 17 50 70 (bedst ved aftenstid).

Lotte Abel,

vores kasserer har rundet de 60 år d. 30. marts. Og hun fejrede den bl.a. ved at tage sin familie med til Assisi i påsken.

Vi gratulerer!



REJSEN TIL ASSISI - MAJ 2004

Fra Danmark rejser en gruppe mennesker - ukendte for hinanden - med et fælles mål: At rejse i Den hellige Frans af Assisis fodspor.



Assisi - en by i Umbrien - ligger ca. 400 m over havets overflade på bjerget Monte Subasio. Byen kravler ned ad bjergskrånningen, har stejle gader og trapper. Alle husene er bygget af de smukke gulbrune sten, brudt i Monte Subasio, og forvitret af alderdom. Byen ånder livet. Ren klar luft - lun i dagtimerne, når solen

skinner, og kølig i morgen- og aftentimerne.

Cypresser og olivenlunde - valmuer og blomster i alskens farver og størrelser. Katten på et varmt soltag - kurrende duer og flokke af skrigende Mursejlere ~ navigerende hårfint ud og ind imellem husene i deres jagt på insekter til deres sult-

"HISTORIENS VINGESUS"

af Bette og Mogens Andersen

ne unger hjemme i rederne. Mageløst.

HØR LIGE HER:

Den Højeste af de græske guder: Zeus stiger ned på jorden for at afprøve menneskene.

Han iklæder sig en pjaltet kutte og fremstår som fattig og ukendelig.

Han kommer til et samfund af olivenbønder og banker på hos velstillede mennesker. Han beder om mad og husly. Han afvises.

Han fortsætter sin søgen og går fra dør til dør - men med samme resultat, han afvises.

Han banker på hos en gammel fattig bonde og hans hustru. De byder den fremmede indenfor og undskylder deres usle bolig, men hvad de har kan også deles med den fremmede.

Næste dag, da den fremmede skal bryde op, kastet" han pjalterne og åbenbarer sig som guden Zeus. De to gamle mennesker bliver forskrækkede - men i taknemlighed for deres godhed tilstår guden dem et ønske. Den gamle mand og hans hustru ønsker at de må få lov til at dø sammen, fordi de ikke kan udholde at være adskilt.

Zeus opfylder deres ønske, når tiden er inde. Så - når du ser to oliventræer tæt omslynget - er det bonden og hans hustru i hyldest til kærligheden.

Menneskene - italienerne - rolige, sen-drægtige, venlige, imødekommende og nysgerrige over for os fremmede. Sprogligt lidt engelsk og tysk og *meget* italiensk. Charrerende. Ved fælles hjælp ingen sproglige problemer. Det italienske køkken er særdeles velsmagende. Altid to retter mad og altid afsluttende med salat og frugt. Dertil rød- eller hvidvin foruden vand: Søstrene vil os det bedste. Tak for det.

Klostret - vi bor på - ligger et stenkast fra byens torv. Trygt roligt og omsluttende. Søstrene er stilfulde og varme og medregler for god opførsel.

I 1182 fødes et lille drengsbarn ind i en forfinet købmandsslægt. Drengen får kalde navnet FRANCESCO.

Et intelligent barn med lyst til livet - sværmende for nye strømninger fra Frankrig - Gotikkens og Trubadurenes ånd,

Som ca. 20-årig håbede Frans at blive ridder: Og dog - han higede efter noget andet og mere og søgte ensomheden for at finde sig selv. Frans får en åbenbaring, og fra da af vier han sit liv til FATTIGDOM. Han nærer den største kærlighed til alt levende og vil prædike evangeliet - enkelt og uhøjtideligt for alt og alle.

Det er denne lille fattige mand, som vi rejser langt for at møde. Vi kender ham som digter og helgen.

I Assisi mærker vi hans ånd alle steder. Frans er alle steder - utallige kirker er bygget over hans liv og levned. Smukke bronzestatuer strøet på hans vej - store overvældende vægmalerier, som fortæller om hans liv i ydmyghed - lidelse og smerte.

Om hans styrke i fattigdommen, om hans frie og uhæmmede ånd.

Mageløst ..

kyskhed.

Hver dag drager vi ud på dejlige ture, fyldt med foredrag - viden og smukke omgivelser.

Dagene starter med morgenandagt, foretaget af vores egen præst og degn i klostrets kapel.

Dagene slutter med et tæt og muntert samvær på terrassen og med en godnat-



Om Sct. Clara, som kom til Frans og bad om tilladelse til at følge ham i fuldkommen fattigdom. Claraordenen "klarisserne", som lever efter evangeliet og i

historie af præsten. Tak for det.

Fra 1. Verdenskrig, Normandiet, stammer denne bøn, som er tillagt den hellige Frans:



An Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan bringe trøst, ikke om jeg forstås, men om jeg kan forstå, ikke om jeg elskes, men om jeg kan elske andre.

Gør mig til redskab for din fred!

Når vi forlader skyld vil du forlade, for det er ved at give at vi får, og ved at dø, at vi opstår."

Denne bøn og Mariannes og Gunnars omsorg for os —

Nonnemes omsorg og den lille smukke gave, de forærede os ved afskeden —

Alle deltagernes hjælpsomhed og venlighed —

— Alt dette aspejter i sig selv en uforfærdet og uforfalsket tro på Gud.

At rejse til Assisi er en smuk oplevelse og - man ved aldrig hvad den hellige Frans har tænkt sig med en.....

Kærlig hilsen

Bette og Mogens



BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Strindbergsvej 34, 2500 Valby
tlf 36 17 50 70
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. mf
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Vera Christensen
Valhøjs Allé 125 A st.th.
2610 Rødovre
tlf 36 41 23 19

Birthe Backhausen
Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV
tlf 35 83 39 07

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
46 36 77 56

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen