



Nyt fra **ASSISI-KREDSSEN**

Oktober 2003

nr. 40





INDHOLD:

Den ortodokse Kire	<i>side 3</i>
Rejsen forår 2003	<i>side 5</i>
Aftenmesse i Santa Chiara	<i>side 7</i>
Assisi-Kredsen i Løgumkloster	<i>side 10</i>
Bebudelsen i Cortona	<i>side 11</i>
Bestyrelsen	<i>Bagsiden</i>

ASSISI-KREDS DATOER

22. november:
Efterårsmøde
Kristian Høeg: Den ortodokse kirke

28. februar 2004
Årsmøde i Enghave Kirke



Bestyrelsesmedlem, broder Theodor er for tiden i Mellemamerika. Under hans fravær er Birthe Backhausen indtrådt i bestyrelsen

60 skylder 60 kr

Der er 60 medlemmer som endnu ikke har betalt deres kontingent for 2003.

Vi beder om, at det kommer i orden snarest.

Kontingent 60 kr giro 225 19 49

Assisi-Kredsen
v/ Lotte Abel, Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj

Assisi-kredsens Efterårsmøde i Enghave Kirke

Lørdag d. 22. november kl. 11-16.



Vi begynder som sædvanlig i kirken med en gudstjeneste kl. 11.

Derefter let frokost.

Foredrag ved
Sognepræst Kristian Høeg:
”Den ortodokse Kirke”

Efter foredraget kaffe
- pris for frokost og kaffe: 50 kr.



Assisi, en by i Umbrien

indtryk fra forårsrejsen 2003

af *Else Meldgaard*, fotos *Kurt Bierbaum*

Den 30. maj tog en lille gruppe af sted fra København med kurs mod Italien. Målet var byen kendt for en af sine hellige mænd, Frans af Assisi, grundlægger af franciskanerordenen, gråbrødrene, tigermunkene.

Jeg havde et ønske om at besøge Assisi, havde hørt om Assisi-kredsen, fik min bedre halvdel interesseret, så derfor var vi blandt de 20, der landede i Roms lufthavn lige efter et større tordenvejr. Det betød bl.a., at vi måtte køre en anden længere, men smukkere vej til Assisi, da der var problemer på motorvejen efter

regnskyl.

Det blev en meget dejlig uge i godt selskab, både hvad angår medrejsende, nonnerne i klosteret, hvor vi boede og ikke mindst den gamle by med stejle gader, trapper, smukke huse og et utal af krukker med skønne blomster.

Bortset fra nogle tordenbyger viste klimaet sig fra den bedste side, ikke for varmt, men alligevel med så megen sol, at vi kunne få fregner på næsen og måtte have solhatte og solbriller frem.

Jeg vil ikke fortælle om vores program som sådan. Mange der læser dette har





været i Assisi eller kommer der. Jeg vil meget hellere prøve at fortælle om, hvad der nu bagefter sidder på nethinden af billeder fra byen og fra turene.

En rejse til Assisi er ikke som andre ferier. Jeg følte, at jeg kom til en hellig by fyldt med kirker, klostre, munke og nonner, men også fyldt med hverdagsliv, trafik og ikke mindst den største samling af souvenirbutikker, jeg nogensinde har set. Det er noget af en kontrast at tænke på, at her startede en orden af tiggermunke, og nu lever mange i byen af at sælge alverdens ting til minde om Frans, nogle smukke andre ganske smagløse.

Men lad os glemme det og bare nyde at være i byen Assisi. Vi starter på torvet, Piazza del Comune, tager plads uden for en af de mange cafeer, bestiller en cafe latte og en vand, nyder solen og kigger

på de mange mennesker der haster forbi. Ind imellem racer en lille bil eller en motorcykel over torvet eller den lille bybus, der rummer 8 passagerer. En tur rundt i og om byen i den lille bus er en oplevelse for sig.

Foran en forretning ligger en gammel hund i solen, det gør den hver dag hele ugen. Springvand er der også til at skabe en illusion om lidt kølighed, og smukt er det.

Kun få minutters gang fra torvet ad smalle gyder og vi er ved klosterporten, hvor vi trykker på knappen for at komme ind i stilheden. For stille er der i haven og i klosteret i det hele taget. Vi har bogstavelig talt lagt larmen bag os, når vi går ind ad porten.

Vi levede italiensk i klosteret, naturligvis. Udmærket mad for det meste, men vi kig-

gede nu lidt undrende på kartoffelmos med mozzarella-oste-kugler. Ja, hvad mon de ville sige til vores øllebrød eller grønlankål? Men det meste smagte dejligt og blev serveret af to meget venlige nonner, som meget gerne øste rigeligt op.

Vi fik travet mange, mange ture rundt i Assisi, set "stederne" i flok og senere nogle af dem alene, og jeg har lyst at nævne nogle få af disse steder.



En morgen gik vi til La Rocca, borgen som ligger og skuer højt oppe over Assisi by. Man går gennem den lange underjordiske gang i borgen og ender oppe i tårnet med en udsigt, som næsten tager

vejret fra en. Pludselig kan man se hele vejen rundt. Vi måtte bare sidde der et stykke tid og suge alt det smukke ind.

Og så var der køreturen i små busser til det 1290 m høje Monte Subasio, igen en naturoplevelse af de store. Eller traveturen til Santa Maria degli Angeli i høj sol, langs kornmarker og haver med frugt og grønt. Og ikke mindst vores besøg nr. to til klarissernes San Damiano kloster, hvor vi på rundturen også fik kigget på en udstilling og fandt et dejligt billede, en illustration til Frans' Solsang, som nu hænger og lyser op på væggen i vores stue.

Og så var der .. og så var der... Ja, det blev en uge med mange gode oplevelser i et selskab af dejlige mennesker, en blandede flok fra hele landet, og et par guider, som bare var gode.

Vi startede dagene sammen i Assisi med andagt i klosterets kapel. Den sidste aften var Kurt og jeg endnu en gang til vesper i Santa Chiara kirken, hvor nonnerne sang så smukt, så smukt. Ja, vi har mange dejlige minder med hjem, og uanset om vi kommer til Assisi igen eller ej, vil det være et sted, som vi altid vil huske.

Guds fred og alt godt.

Else Melgaard

En aftenmesse i Santa Chiara kirken i Assisi

af Else Marie Dybdal

Det er aften i Assisi.

Ind går jeg ad den store kirkeport op igennem det store kirkerum, men i aften vil der ikke være messe i den store kirke - nej - oppe, helt øverst oppe til venstre er der et lille kapel; man går ind igennem en smuk forgyldt kirkelåge.

Lysset er svagt, men henne ved det lille skab, hvor man opbevarer den hellige Hostie, er der tændt den evige røde lampe.

Det lys er altid tændt; for der er det allerhelligste jo gemt.

Kapellet er særligt og helligt - fordi det er bygget til ære for Santa Chiara, og herinde bevares det gitter, bag hvilket hun talte igennem ude i sit kloster San Damiano, når hun talte med sin elskede læremester, den hellige Frans af Assisi. Det var også igennem dette gitter hun modtog den hellige nadver - hun havde jo valgt at leve bag gitter og lås i sit kloster, og der kun leve for Gud i ord og gerning.

Svært for os at forstå, men skal heller ikke forstå det; vi har jo selv lov til at vælge vores vej til og for Gud.

Inden vi går ind i kapellet, knæler vi ærbødigt og gør korsets tegn foran det lille skab hvor den hellige hostie er gemt . (hostien er den indviede nadveroblat, og dermed Kristus.)

Kl. er ca. 17.30, og snart fyldes det lille

kapel af de smukke og dejlige italienske mammaer, som kommer med deres rosenkranse, og de sender fingerkys op til Madonna.

Så kommer de travle og trætte af dagens arbejde, italienske mænd og kvinder på vej hjem - som inden da går til aftenmesse.

Så er der de unge, og dem er der en del af; specielt er der to unge piger, de bor hjemme i mit kloster; jeg tror de vil være nonner, den ene er en utrolig skønhed, hun bøjer sit yndige hoved for Kristus.

Alt er stille, og en gammel franciskaner-munk er vores kirketjener.

Så ringer det med små sprøde klokker; ind kommer tre præster; vi rejser os i ærbødighed.

Præsten, der skal lede messen, er skøn at skue i kridhvid alba (messeskjorte) og en glimtende guldstola.

Messen begynder med at præsten hilser på os alle, og vi bekender for hinanden, at vi er syndere, ved min skyld - ved min skyld - ved min store skyld, oh Herre og søstre og brødre, bekender jeg for jer

Alle taler højt i kor og præsten giver os på sit embeds vegne fra Gud, vore synders nådige forladelse, og rensede synger vi lovsang.

Vi hilser på hinanden og ønsker Guds



fred og alt godt - Pace e Bene.

Nu læses den første læsning af en af menighedens dejlige italienske mammaer og vi siger Gud være lovet - den anden læsning læses af en ganske ung italiensk skønhed med sorte klare øjne, og vi svarer igen: Gud være lovet.

Nu er tiden så kommet til at vi skal høre det hellige evangelium; og inden det bliver læst, løftes bogen op, og vi synger Halleluja.

Jeg kan jo ikke forstå så meget italiensk, men jeg ved da det er det hellige evangelium der bliver læst.

Præsten prædiker, jeg kan heller ikke forstå det hele her; men igen, det er Guds ord der bliver udlagt.

Det er meget vedkommende trods sprogbarrieren.

Nu kommer så det, der er højdepunktet i enhver katolsk gudstjeneste: Den hellige

nadver.

Jeg står og ser på - jeg kan godt se der er så meget, som vi ikke rigtigt kan forstå - specielt alt det der med forvandlingen - men her i den aften, tænker jeg: Ja, sådan er det her, og var det ikke Grundtvig der sang om ordet der skaber hvad det nævner: Dette er mit legeme - dette er mit blod - tag det og spis og drik det til ihukommelse af mig.

Nadveren uddeles, min yndige unge pige derhjemme fra klosteret, går op til nadveren; hun knæler dybt da hun modtager den hellige hostie, og da hun kommer tilbage falder hun på knæ på gulvet og andre gør ligeså.

Der er stille nu - og det er helligt.

Vi får velsignelsen og vi rejser os da præsterne går ud af kapellet.

JA, så skal man hjem, men se - det tordner og lyner derude - det er bedre at blive inde i kirken.

Her er lyset tændt, dæmpet, og folk sidder stille, går stille; ved en af bænken sidder en ældre nonne og sælger små hellige billeder, og imellem os går en ung franciskanermunk og læser i bibelen.

En familie har søgt ly i kirken, de klapvognen med - og mens barnet sover, sidder far og læser lidt i avisen, mens mor snakker med en veninde.

Og der kommer vores præst ud; han har taget det fine messetøj af, og kommer nu i sin munkekutte - vi ser at han er franciskaner; og han går rundt og småsnakker og smiler.

Hvor er her roligt - hvor er her trygt.

Jeg står også og smiler, føler en fred - en tryghed; vi er sammen - sådan! - det er

kirke, det er Ånd ; lad os være sammen i Guds hus: protestanter og katolikker.

Jeg opdager at jeg beder : At vi må samles i enheden, ligesom jeg gør derhjemme i Store Fuglede hver søndag ved nadveren.

Nå - hjem skal vi, paraplyen slås op og ud den silende regn

Jeg går nedad og nedad ad de smalle gader i Assisi.

Vandet siler ned, Assisis husmure får en fantastisk silkefarve, og gadelyset giver det hele et silkeagtigt skær.

På vej hjem kommer der to unge søde mennesker løbende mig i møde - de er fra Bayern, og de er på bryllupsrejse i Frans' by: jeg kender dem - de bor også i mit kloster, de tager mig om skulderen og gemmer sig under min paraply.

Vi løber glade og leende igennem gaderne og ender hjemme i klosteret i den nederste gade i Assisi hos de franske nonner.

Et varmt bad, lidt at spise, og det er tid at gå over i klosterets lille kirke og synge sammen med nonnerne: Salve Regina, og to og to går nonnerne op til alteret og nejer for Gud og forsvinder syngende ind bag kloster døren til deres dormitorium.

Bag ved mig sidder en gammel gammel nonne - hun synger som en engel. Da døren er lukket bag de andre søstre, går hun på gammelkonemaner op til alteret, slukker lyset og nu er kun den evige røde lampe tændt foran det hellige skab hvor hostien er gemt.

Også hun nejer og går til ro.

Jeg sidder lidt og nyder den store stilheds indtræden, Silentium Magnum; den varer

lige til i morgen tidlig.

Også jeg vil gå til mit værelse - det hedder San Francesco; jeg sidder lidt med et glas perlende hvidvin - lukker balkondørene op; det tordner ikke mere, det er lunt og det dufter af liljer og roser fra klosterhaven.

Jeg ser ud over Assisi by, som nu er belyst - og se: der kan jeg se kirken Santa Maria degli Angeli.

Kære, hvor er her godt at være; og jeg forstår den store digter Johannes Jørgensens kærlighed til byen, og jeg ved at hans hus ligger deroppe i byen - jeg har været der.

En klokke ringer natten ind; jeg folder mine hænder, beder aftenbøn og tilføjer uden at blive flov: Hil dig Maria , Hellige Guds Moder , bed for os, nu og i vor døds time. Amen.

Ja, kære alle sammen , dette var bare en lille smagsprøve på hvad jeg oplevede i det skønne Italien - i Francescos by, Assisi - med tak til Gud.

**fra Kirkeblad for
Store Fuglede - Lille Fuglede - Jordløse**

Assisi-Kredsen i Løgumkloster

billeder fra udflugt til Slesvig

19.21. september arrangerede Assisi-Kredsen weekendtur til refugiet i Løgumkloster.

Vi bringer her et par billeder. Der er yderligere omtale i næste nummer.

Medlemmer spadserer på Dannevirke



Rådhuset i Slesvig, som er byens gamle franciskanerkloster



Bebudelsen i Cortona

En engel malt af fra Angelico!
Han gav det høje sendebud en dejlig kjole
og tegnede' ansigt, satte vinger på
en skikkelse, der funkler som små sole.
Han klædte ånden i en jordisk dragt
og mildned frygten for en engels magt.

Ærbødigt bøjer Gabriel sig ned
med stråleøjne rettet mod den unge pige
og siger sit hil dig, Maria, fred!
Gud hilser dig så kærligt fra sit rige.
Hun tier først. Hvad skal den pige tro?
Hvor er hun skøn set af Angelico!

Men øverst i den mørke billedrand
en miniature indsat: det bitre minde
om paradiset som det tabte land.
En engel peger på en mand, en kvinde
der krummer sig og langsomt vandrer bort
fra haven. Og så lukkes Edens port.

Sådan får Fra Angelico fortalt
at verden skal genfødes ved en kvinde.
Maria svarer, at hun giver alt
og er sin Herres lille tjenerinde.
Den evige vil vandre på sin jord
som menneske, det men'skevordne Ord.

På muren bag det gamle alterbord
gyldnes Cortonas lys i mesterværket,
og det som glæder mig, fordi jeg tror,
har dette billeds budskab nu forstærket.
Mit øje ser en himmelsk herlighed.
Jeg aner mere, end jeg køligt ved.

Gunnar Martin Nielsen. Efter rejse til Toscana 2001.

BESTYRELSEN

Frederik Hjerrild, formand
Strindbergsvej 34, 2500 Valby
tlf 36 17 50 70
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Lotte Abel, kasserer
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. mf.
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

Vera Christensen
Valhøjs Allé 125 A st.th.
2610 Rødovre
tlf 36 41 23 19

Birthe Backhausen
Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV
tlf 35 83 39 07

Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93

Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.
orlov fra bestyrelsen

NYT FRA ASSISI-KREDSEN

redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

Assisi-Kredsen på Internet: <http://www.assisi-kredsen.dk>